

Tsjerkenijs



Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga
Jaargang 26 nummer 2 februari 2024

OVERDENKING



Heb jij het ook gezien? Een sneeuwklokje die opkomt in het gras.

Het is nog maar klein, maar sterk. Een teken van de lente. Wat een heerlijk vooruitzicht, het voorjaar!

Natuurlijk, de winter is ook een mooi jaargetijde: helder weer, lekker koud, misschien met sneeuw en bevroren plassen, lekker schaatsen. Maar de lente is een teken van groei. Nieuwe bloemen, lammetjes, gewassen die langzaam opkomen uit de bevroren grond.

Het is inmiddels februari. Wat is er gebeurd met de goede voornemens? Minder snacken, meer bewegen, minder alcohol en meer rust inbouwen...

Heb ik deze voornemens ook? Nou, wel aan gedacht, maar ook weer losgelaten.

Toch heb ik één voornemen: een beetje aardig zijn voor mijzelf.

Egoïstisch? Nee. Een beetje aardig zijn voor jezelf betekent namelijk ook, dat je aardig bent voor de medemens: je vrienden, collega's, familie. Want als je niet aardig bent voor jezelf, kun je moeilijk aardig zijn voor de ander. Aardig zijn voor jezelf gaat hand in hand, of hart tot hart, met aardig zijn voor de ander.

Dit voornemen lijkt eenvoudig, maar de praktijk is anders. Kritiek hebben op jezelf, is zo makkelijk: wat doe ik weer stom, de target weer niet gehaald, ik ben te dik, te sloom, ik kan dit niet en dat niet...

Of jezelf constant vergelijken met de ander: zij is veel slimmer dan mij, hij heeft meer zelfvertrouwen dan mij, zij presteert beter, enz.

“Laat los”, zei een collega tegen mij. En dat is mijn voornemen voor dit

jaar: aardig zijn voor mijzelf en de rest loslaten.
Eén voornemen voor een heel jaar. Dat moet toch lukken!
Ik wens jou een ontzettend lief 2024. Heel veel succes met j ou
voornemens en misschien is mijn voornemen ook iets voor jou.
Een optimistische kerkganger.

KERKDIENTEN IN DE MAAND FEBRUARI

Zondag 4 februari

9.30 uur

Collecten:

Extra Collecte:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Doopdienst

Da. D. Scholtens, Stiens

Koffiedrinken na de dienst

Diaconie en Pastoraal Werk

Kerk

Roan Stienstra

Leiding kinderkerk

Zondag 11 februari

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Ds. H. Wiersma, Sneek

Diaconie en Pastoraal Werk

Boaz Wiersma

Leiding kinderkerk

Zondag 18 februari

9.30 uur

Collecten:

Extra Collecte:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Werelddiaconaat

Dhr. J. Eijkelenboom, Urk

Kerk en Pastoraal Werk

Werelddiaconaat

Julian Stienstra

Leiding kinderkerk

Zondag 25 februari

9.30 uur

Collecten:

Extra Collecte:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Themadienst

Themadienst commissie

Kerk en Pastoraal Werk

Jeugdwerk

Irene Joostema

Geen kinderkerk

AGENDA

- 7 februari Avondgebed om 19.15 uur in de kerk (pag. 17)
- 7 februari Moderamen
- 9 februari Kaarten maken bij mw.T. Boomsma om 14.00 uur
- 13 februari Thema-avond geloofsopvoeding om 20.00 uur in de Twaskar (pag. 8)
- 19 februari Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur
- 21 februari Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in de Twaskar
- 23 februari Kaarten maken bij mw. T. Boomsma om 14.00 uur
- 25 februari Zangdienst om 19.30 uur in de Meinardskerk
Zingen op verzoek met huisorganist Durk Norbruis

Wij wensen iedereen die worstelt met ziekte, rouw of verdriet veel sterkte toe. We bidden voor jullie! Graag willen we met elkaar meeleven, dus mocht u het op prijs om een bezoek te ontvangen van een ouderling of de kerkelijk werker. Bel gerust de coördinator, via het nummer: 06 13028735 dan wordt er verder contact met u opgenomen. Tsjikke Bloem.

UIT DE KERKENRAAD

Beste mensen,

Vanuit de kerkenraad schrijf ik u het volgende:

Het moment van schrijven is maandag 22 januari 2024 en we kijken terug op Zondag 21 januari een dienst die in het teken stond van het nieuwe pastoraat.

Allemaal nodig zijn ieder op zijn eigen plaats en ieder met zijn eigen talent.

Daarom breng ik u opnieuw het nummer van de coördinatoren onder de aandacht.

Het nummer is 0613028735, zijn er vragen of wilt u iets door geven neem dan gerust contact op.

Er is een coördinator die u te woord staat en samen met u een weg zoekt voor uw vraag of opmerking. Dus schroom niet, want voor een vraag die niet gesteld wordt is zeker geen antwoord.

Zo is ook de brievenbus die aan de Twaskar is geplaatst een manier om in contact te komen met de kerkenraad ook daar geldt, post u niks dan komt er zeker geen reactie.

Verder nog even iets uitleggen over de vredeskaars. Omdat er zoveel onrust in de wereld is door oorlog en geweld is er vanuit de kerk natuurlijk zorg. Voor hoe het allemaal gaat in onze wereld.

De kaars is een symbool dat we meeleven met de mensen die door wat voor situatie dan ook worden geconfronteerd met ellende en zorg en dat we hen in gebed gedenken en de zorg brengen bij God.

Zondag 4 februari mogen we u uitnodigen voor een doopdienst.

Dan zal de doop worden bedient aan Floris Tamme Oegema, zoon van Foppe en Trienke Oegema. De dienst zal worden geleid door Da. Scholtens uit Stiens.

Het is een feest dat we als gemeente kinderen mogen verwelkomen in ons midden dus nogmaals van harte welkom want een feest vier je samen.

Dan nog het volgende voor uw agenda:

De commissie voor de zangavonden nodigt u uit voor de volgende avonden.

Zondag 25 februari de medewerking is nog een verassing.

Zondag 24 maart een avond vol zang en muziek waaraan ook Anne Jaap Soldaat meewerkt.

Zondag 28 april werkt zangkoor Vocal Chain uit Harlingen mee onder leiding van Gert Jan Hoekstra.

Zondag 26 mei is een avond met mannenkoor EDOZA uit Sneek onder leiding van Jan Hibma.

Zoals u ziet een gevarieerd aanbod aan zang en muziek activiteiten. Noteer de data en wees welkom. Zo is er in de kerk en in ons dorp weer van alles te doen.

Vraag elkaar mee om naar de activiteiten te gaan want wat je samen doet dat geeft verbinding.

We hebben elkaar nodig want alleen is maar alleen.

Namens de kerkenraad wens ik u alle goeds.

Met een warme groet Jitse Kuiken.

FANÚT FRJENTSJER

We zijn alweer een maand verder. De tijd gaat soms zo snel! Fijn om te zien dat de dagen langer worden en dat we mogen genieten van wat meer blauwe luchten en zon. We mogen terugkijken op een paar mooie diensten en ontmoetingen. Zoals de avond met alle vrijwilligers van het pastoraat. Mooi om te zien dat iedereen zo enthousiast is. Daarnaast zijn de kleine groepjes bezig geweest met Gideon. Een mooi en indrukwekkend verhaal. Ook zijn er een paar ouders bij elkaar geweest om het te hebben over geloofsopvoeding. Het was een warme en mooie avond om met elkaar te sparren over opvoeden, geloof, bidden en bijbel lezen.

In mijn eigen zoektocht naar hoe ik mijzelf voed in het geloof ben ik vooral aan het nadenken over goede gewoonten. Zo lezen mijn vriend en ik als we bij elkaar zijn uit een dagboekje en lezen we uit de Bijbel. Het geeft ons ook verdieping in onze relatie, omdat je op deze manier ook vaak tot diepere vragen en gesprekken komt. Ik merk dat dit ook een keuze is om het gewoon maar te doen, want vaak zijn we ook druk met andere dingen of moe, maar als je dan toch kiest om even te lezen, dan is dat al heel goed. Ook al lukt het ons ook niet om het elke dag te doen.

Daarnaast kom ik er ook achter dat je geloofsleven niet alleen op een geestelijke manier gevoed moet worden, maar dat je juist ook in alle dagelijkse dingen en beslissingen kan kiezen voor een leven met God. Hoe je bijvoorbeeld kiest om gezond te leven en voldoende rust te nemen, zegt ook iets over je geloof. Namelijk dat je, je lichaam belangrijk vindt, omdat God die gegeven heeft en je kan rust nemen, omdat God een genadige God is, waarbij het niet draait om prestaties, maar om het volgen van Hem. Dus ik probeer ook steeds in de dagelijkse dingen God te zien. Ik lees daarbij het boek dat ik van een

vriendin leen: de liturgie van het alledaagse, van Tish Warren. Ik wens jullie een fijne maand toe!
Tsjikke Bloem.

Thema-avond geloofsopvoeding 13 februari – Het geloof voorleven - 20:00 uur @ Twaskar

Hoe ga je praktisch aan de slag met je eigen geloof en wat laat je zien aan je kinderen? Wat doe je met moeilijke vragen? We gaan met elkaar nog meer verdieping zoeken. Ook interessant om na te denken over de vraag: Bestaat er een christelijke opvoeding of niet?

KLIEDERKERK

Op zondag 3 maart is er weer een kliederkerk! Dit is in het MFA van 15:00 uur tot 17:00 uur. Het thema is: Storm op het meer.
De officiële uitnodiging komt nog, maar zet het alvast in jullie agenda!

De kliederkerkcommissie.

DIACONIE

Collectes:

Diaconie: collectes € 325,00 en giften € 470,00; Avondmaalscollecte voor de minima: € 425,00; Kerstcollecte voor Kinderen in de knel: € 740,00 en de Bloemengroet: € 140,00.

Aan de nieuwe actie van de Friese Rijders (zie Tsjerkenijs januari j.l.) heeft de diaconie € 5.000,00 gedoneerd uit de reservepost. Dit bedrag is o.a. bestemd voor de vervoerskosten.

Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, dat kan op bankrek.nr. NL93RABO 0119 3004 27.

Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

Aanmelding en/of vragen?

Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manieren: bij Anna of Trienke blommengroet@gmail.com.

Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet: bankrek.nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. bloemengroet. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

Werelddiaconaat:

Zondag 18 februari is het werelddiaconaatzondag. Voorganger is dhr. J. Eijkelenboom van Urk.



Het thema is: **Omzien naar gevangenen en hun familie.**



In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.

“Toen mijn brommer gestolen werd, kreeg ik de vraag of ik slachtofferhulp wilde. Toen mijn vader

gearresteerd werd, was er niemand voor me”. Deze uitspraak van een tienermeisje is alleszeggend.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstkampen organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren. De collecte is bestemd voor kinderen en familie van gevangenen. Lees meer op kerkinactie.nl/gevangenen

Als u hier een bijdrage aan wilt geven kan dat door een bedrag over te maken op de bankrekening van de diaconie: rek.nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. gevangenenzorg.

Vanaf februari 2024 een Deelstation in Minnertsga:



Zoals iedereen weet is er veel armoede in de wereld, zo ook in Friesland en in ons dorp. Het is dichterbij dan je denkt en niet vanzelfsprekend dat iedereen even veel heeft. Veel mensen kunnen niet meer rondkomen en moeten het met weinig doen. Om deze mensen te helpen op moeilijke dagen zijn er Deelstations opgericht in de gemeente Waadhoeke, een initiatief vanuit Connexa en IDO Waadhoeke.

De Diaconie van de Protestantse gemeente Minnertsga is er voor mensen in nood en om hen te helpen. Daarom starten wij in februari ook een Deelstation op de oprit van Familie Zijlstra op de Hermanawei 46 in Minnertsga.

Een Deelstation is een kast met levensmiddelen voor iedereen, maar hoofdzakelijk voor mensen die financieel niet altijd de middelen hebben om iets extra's te kopen. Je kunt dan denken aan houdbare producten, conserven, pasta maar ook hygiëneproducten en luiers.

Deze wordt gevuld door een ieder die iets over heeft.

Graag willen we vragen of u en jullie ons willen helpen dit Deelstation in Minnertsga op de Hermanawei 46 goed gevuld te laten blijven, zodat degene die het nodig hebben hier terecht kunnen.

Want wat is het dan fijn dat deze Deelstations er zijn en zij die het nodig hebben op deze initiatieven kunnen rekenen.

Bedankt!

Kaarten maken:

Ook in februari worden er weer kaarten gemaakt voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Als u mee wilt helpen bent u welkom op **vrijdag 9 en 23 februari vanaf 14.00 uur bij fam. Boomsma, S. v. Andlawei 21**. Materiaal is aanwezig en de koffie/thee staat klaar.



Paasgroetenactie 2024:

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen kerken ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland.

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.

De kaarten worden in de dienst van 18 februari uitgedeeld. Dit sluit aan bij de werelddiaconaat dienst. Deze kaarten kunt u t/m zondag 25 februari in de kerk inleveren of brengen bij één van de diakenen. De diaconie verstuurd dan de verzamelde kaarten in een envelop naar het betreffende adres en zij zorgen voor de uitdeling in de gevangenissen. De kaarten die niet op tijd zijn verstuurd kunnen we volgend jaar weer gebruiken. Dus wel graag inleveren. Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.
Hartelijk dank!

Suggesties (of eigen tekst) om als groet op de paasgroetenkaart te schrijven:

- U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet vergeten.
- Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
- De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
- Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.
- Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis.
- Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.
- Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen.
- Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed.
- Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt.
- Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem.
- De Heer zal alle tranen uit hun ogen wissen.
- Ik wens u Gods zegen.



Het is de bedoeling dat u uw naam op de kaart zet. Zonder naam is het geen hartelijke groet; kaarten zonder naam worden mogelijk niet uitgedeeld in de gevangenissen, maar geen adres of woonplaats vermelden.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

EEN WARME HUISKAMER'

Elke dinsdagmorgen staat, ook in 2024, om 10.00 uur de koffie klaar in de Twaskar (Meinardswei 6).

Even elkaar ontmoeten en bijkletsen.

Het is altijd weer gezellig.

Iedereen is welkom!

De koffiezetters.



Elke dinsdagmorgen komen er veel mensen naar deze “warme huiskamer”. Er zijn altijd mooie gesprekken over kerk en samenleving. En er is voldoende ruimte voor een persoonlijk verhaal. Het mooie van deze ochtenden is dat er echt tijd en ruimte is om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten. De vele vrijwilligers schenken met liefde de koffie of thee. Komt u ook eens langs?

Diaconale vakanties:

Vakantie voor senioren met en zonder zorgbehoefte. Zowel senioren met een zorgbehoefte als senioren zonder zorgbehoefte zijn welkom in de vakantieweken van Het Vakantiebureau. De vakanties worden georganiseerd in opdracht van en met financiële steun van de Protestantse Kerk in Nederland. In de vakantieweken is iedereen van harte welkom, ongeacht christelijke identiteit. Er is een uitgebreid programma met gevarieerde uitstapjes, leuke avondprogramma's en creatieve en ontspannende activiteiten. Een brochure is te krijgen bij Tineke De Diaconie.

KERKRENTMEESTERS

Uurwerk

De slinger van het uurwerk is tijdelijk verwijderd en aangepast. Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd. De experts weten nu eigenlijk niet meer waar het aan ligt maar gaan door om het uurwerk weer de juiste tijd te laten aangeven.

Eindejaarcollecte

Op het moment van lezen zijn de meeste enveloppen opgehaald en kunnen we voorzichtig het eindbedrag gaan bepalen. Veel mensen hebben al via de bank hun gift overgemaakt maar mocht u dit nog niet gedaan hebben dan kunt u uw gift nog steeds overmaken op onze bankrekening o.v.v. Eindejaar collecte. Het bankrekeningnummer is NL89RABO 0342 6002 22.

EVEN VOORSTELLEN.....

Hallo, mijn naam is Yvonne Wesseling-Haagsma en ik woon samen met mijn man Erwin en onze kinderen Rowan en Lieke met veel plezier op de Skoalstrjitte. Ik ben geboren en getogen in Minnertsga. Door stage en werk hebben Erwin en ik een paar jaar in Hoogezand en ook in Drachten gewoond. Maar Minnertsga 'bleef trekken', dus in 2005 hebben we ons huis gekocht en zijn we hier weer komen wonen.



Ik werk in de gehandicaptenzorg en ben momenteel woonbegeleider in de ambulante zorg, daarnaast werk ik nog in een crisisteam.

Mijn hobby's zijn muziek, creatief bezig zijn, wandelen, fitness en samen met gezin, familie en vrienden mooie dingen ondernemen.

Ruim 10 jaar geleden ben ik ook jeugdoudster geweest en sinds oktober ben ik weer in deze functie.

Ik sluit af met een mooi gedichtje:

Geloof

*Geloof in lichtgevende sterren,
in de kracht van de maan.*

*Geloof dat je altijd,
dichtbij jezelf moet blijven staan.*

*Geloof in de kleine dingen,
een oprechte lach.*

*Geloof dat je opnieuw kunt beginnen,
ieder dag.*

*Geloof in liefde,
in klein geluk op straat.
Geloof dat zelfs het donkere
weer overgaat.*

*Geloof in hoop,
in het mooie van vertrouw.
Geloof, hoop en heb lief.*

Groetjes van Yvonne.

ZANGAVOND te Minnertsea

Zondag 25 februari



Zingen op verzoek!

Neem uw verzoeknummer mee naar de kerk

Huisorganist
Dirk Norbruis

Aanvang: 19.30 uur | Locatie: Melnerdkerk | Toegang gratis | Collecte na afloop

AVONDGEBED

Wij willen ons avondgebed houden op woensdag 7 februari 2024 om 19.15 uur in de kerk.

Wij willen danken voor:

- # Voor de vrijheid en vrede in ons land.
- # Voor de mooie start van het pastorale plan.
- # Voor de mensen en vriendschappen om ons heen.

Wij willen bidden voor:



- # Dat wy liuwen bliuwe dat de hoop it wint fan de wanhoop.
- # Wij willen bidden voor alle zieken in ons dorp, in het ziekenhuis maar ook thuis.
- # Wij willen bidden voor de mensen in geestelijke nood.
- # Wij willen bidden voor deze wereld.

Ook wil ik nog even onder de aandacht brengen dat er een houten bakje met een uil in de voorkerk staat waarin u uw gebedspunten kunt inleveren.

Ook is het mogelijk om mij (Froukje) te bellen met een gebedsverzoek dat we dat meenemen. Mijn nummer is 471265

Zou u thuis weer met ons mee willen bidden, het gebed is krachtig, Gods Geest waait waar Hij wil.

Een warme groet,
Wietske Lautenbach
Petra Abma

Wietske Spoelstra
Froukje Kuiken

TERUGBLIK KERSTVIERING 2023

Kon het maar altijd kerst zijn

De tijd van advent en kerst is een tijd van bezinning en een nieuw begin. We vieren de geboorte van Jezus en bereiden ons voor op het nieuwe jaar.

Persoonlijk heb ik het idee dat de mensen in deze periode aardiger en toleranter tegen elkaar zijn.

Ook worden er rond kerst dingen georganiseerd waarbij men meer contact met elkaar heeft zoals b.v. kerstmarkten etc.

De kerstviering van de chr. plattelandsvrouwen en de diaconie is bij uitstek zo'n gelegenheid, waarbij er op lokaal niveau een plek is om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te raken.

Op 20 december j.l. was er weer een kerstviering voor "ouderen" in het MFA. We werden ontvangen met koffie/thee en een kerstkrans.

Naast de viering van het kerstfeest was er ook volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te raken zowel voor de viering als in de pauze en na de viering bij de broodmaaltijd of daarna.

De gesprekken waren van uiteenlopende aard en konden gaan over de dienst, het kerstverhaal en zelfs over persoonlijke dingen.

We werden welkom geheten door Cas Pieksma die na het zingen van lied 486 ook vooring in gebed.

Zoals we inmiddels gewend zijn bespeelde Wally Hoekstra het orgel. Hammie Zuidema las een adventsgedicht voor terwijl Aukje Joostema ondertussen de kaarsen aanstak.

De muzikale omlijsting werd door Bote Sijtsma en Jacob Kingma verzorgd met een indrukwekkend en internationaal zangspel over Kerst en winter in o.a. het Nederlands, oud Nederlands, Fries en ook Deens.



Tineke de Schiffart las het gedicht -Wonderen gebeuren - voor.

Het gedicht -Maria- werd voorgelezen door Hammie en Hammie en Afke Joostema deden de schriftlezing uit Lucas 2 vers 1-5 gevolgd door Lucas 2 vers 15-21.

Voor de pauze las Aukje het gedicht -Vrede - voor.

Tijdens de pauze werden we getraceerd op chocolademelk, melk, karnemelk of indien gewenst koffie of thee met kerstkransjes.

Het kerstverhaal werd ook deze keer verteld door Anna Tilma, bijgestaan door Tsjikke Bloem.

Het ging over het gezin Alleman, vader Jan, moeder Ester en de kinderen Josje en Jesse.

Net voor de kerst was er een oorverdovend lawaai terwijl Jan en Ester in de kamer zaten. Geen oorlog of onweer maar het zware geluid van de bas die door de luidsprekers van de kinderen boven door het hele huis dreunde. Jan was hierdoor allesbehalve in de kerststemming en liet dit ook duidelijk merken.

Ester zag dit en probeerde de boel wat op de vrolijken door de TV wat harder te zetten en het gezicht van Jan klaarde al iets op bij het horen van klassieke kerstmuziek, waaronder “Hoor de engelen zingen”.

Jan was er met zijn hoofd echter niet helemaal bij omdat zijn gedachten afdwaalden. De muziek boven had inmiddels plaatsgemaakt voor rustiger computergebruik.

Ester vroeg wat er aan de hand was en Jan antwoorde dat hij een brief naar de engel Gabriël wou sturen namens het gezin.

Toen de kinderen van boven kwamen en hoorden wat hun vader van plan was vonden ze dit een belachelijk idee. Ester riep vanuit de keuken naar de kinderen dat hun vader hen uit de tent wou lokken. Jan was vastbesloten en schreef de brief met daarin hoe het gekibbel over de kerstviering en de invulling hiervan op te lossen en vrede op aarde te brengen. Toen het gezin naar bed ging bleef de brief op het bureau van vader liggen.

De ochtend erna had Ester een feestelijk versierd kerstontbijt op tafel gezet. Gezellig dacht Josje en ze vroeg haar vader naar het antwoord op zijn brief. Jan antwoorde dat hij deze niet verstuurd had en het een grap was, waarop Jesse zei dat er een witte envelop onder de kerstboom lag met als afzender engel Gabriël in gouden letters.

Josje pakte de brief en gaf deze aan hun vader waarop deze vroeg of zij de brief wou voorlezen. Ze vertelde dat de boodschap van kerst door de jaren heen altijd het zelfde is gebleven, maar dat de mensen door de jaren heen zijn veranderd.

De ezel en de os en de andere dieren zijn nog steeds hetzelfde, maar de mens veranderd en heeft nu heel andere doelen en eisen dan vroeger mede door de veranderende levenswijze en omgeving.

Toen Jan begreep dat zijn grap door de kinderen was overgenomen kon zijn dag niet meer stuk.

Ondanks het leeftijdsverschil ontdekte hij dat de verschillende manieren van leven en beleving toch niet een struikelblok hoeft te zijn om elkaar te respecteren en te nemen zoals we zijn.

Uit het boekje *Luchtpost* met dank aan Anna.



Na het kerstverhaal heeft Cas gebeden voor de gezamenlijke maaltijd en na de maaltijd heeft Sietse Aartsma de afsluiting en het dankwoord gedaan.

Bij het verlaten van het MFA werd ons gevraagd om een fruitpakketje te bezorgen bij mensen die door omstandigheden niet aanwezig konden zijn of een extra bemoediging nodig hadden; aan dit verzoek

werd uiteraard graag voldaan met de kerstgedachte vers in het geheugen.

DIACONIE en CHR. PLATTELANDSVROUWEN ook deze keer weer hartelijk dank namens de bezoekers, voor de organisatie van dit belangrijke feest. Het was in één woord geweldig.

Nanne de Haan.