



***Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga
Jaargang 25 nummer 3 maart 2023***

OVERDENKING

Over een theezakje!

Het was zondag en ik kwam tegelijk met Aalzen Trinus (onze oudste zoon) bij de kerk aan.

We zaten naast elkaar en het was een prachtige dienst waarin Dhr. P. Fortuin voorging.

Na de kerkdienst vroeg A.T. mij mee voor een bakkie. Ze hadden er ook wat lekkers bij. Dat laatste haalde mij over de streep, dat begrijpt u. Toen we aan de koffie/thee zaten las ik de vraag op het theelabel aan het theezakje hardop voor. U moet weten dat ik deze vragen altijd bewaar en bij bepaalde gelegenheden ook gebruik.

Er komen vaak gesprekken uit voort die je van tevoren niet voor mogelijk houdt.

En de laatste serie zijn eigenlijk elke keer levensvragen. Je kunt ze ook gewoon googelen.

Deze keer was de vraag: Van wie/wat heb je het meest geleerd?

We brainstormden hierover en we noemden o.a. onze ouders, je partner, het gezin, je omgeving enz.

De bijbel (met de gelijkenissen, psalmen en verhalen) kwam ter sprake en het leven dat je vormt en je gaandeweg met vallen en opstaan ook van alles leert. Maar ik ben een denker dus de dagen daarop hield deze vraag mij nog steeds bezig en wilde ik eigenlijk toch iemand bedenken waar ik naar toe ga om raad en die mij in mijn leven bij moeilijkheden altijd heeft gesteund en bijgestaan.

Nu heb ik een hele verstandige zuster die ik in het verleden een paar keer heb geraadpleegd bij “kleine” probleempjes.

Maar na heel lang nagedacht te hebben moet ik u bekennen dat ik toch elke keer weer, eigenlijk ook wel héél fijn, uit kwam bij “ ús heit yn ‘e himel!”

Als ik terugkijk op mijn leven dan kan ik eigenlijk wel zeggen dat ik bij vragen, problemen, ziekte, angst, verdriet en zorgen altijd te rade ging

bij Hem en dat ik hierdoor op verschillende manieren ook verder werd geholpen. Ik heb God door bepaalde gebeurtenissen in mijn leven ook altijd heel erg nodig gehad.

Dit beseffende werd ik heel dankbaar voor het feit dat wij vroeger in ons gezin met de Bijbel en alles wat daar uit voort vloeide zijn groot gebracht. Dat grote voorrecht is niet iedereen gegeven.

Ik heb mijn moeder (mijn vader is overleden) hiervoor dan ook bedankt omdat ik ervaren heb hoe belangrijk dit fundament in je leven is.

Wij, als ouders, proberen dit dan ook uit te dragen en door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Ook al blijven we hierin natuurlijk altijd “gewoon” mens.

Maar mede daarin mogen we gelukkig op God vertrouwen en alles in gebed bij Hem brengen.

Wat een theezakje al niet teweeg brengt!

Hannie de Haan.



AGENDA

- 1 maart Avondgebed om 19.15 uur in de kerk
- 3 maart Open kerk van 9.30 – 11.30 uur
- 8 maart Gemeenteavond in de Twaskar na de dienst
- 10 maart Open kerk van 9.30 – 11.30 uur
- 10 maart Kaarten maken om 14.00 uur bij Tini Boomsma
- 17 maart Open kerk van 9.30 – 11.30 uur
- 20 maart Redactievergadering om 20.00 uur bij H. Andringa
- 22 maart Ouderlingenberaad om 20.00 uur in de Twaskar
- 24 maart Open kerk van 9.30 – 11.30 uur
- 26 maart Zangavond m.m.v. Christelijke Brassband Blaast de Bazuin (Oude- en Nieuwebildtdijk)
- 31 maart Open kerk van 9.30 – 11.30 uur

KERKDIENSTEN IN DE MAAND MAART

Zondag 5 maart

9.30 uur

Collecten:

Extra collecte

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Wereldgebedsdag

mevr. T. Bloem

Koffiedrinken na de dienst
Diaconie en Pastoraal Werk

Wereldgebedsdag

Siebe Tilma

Leiding kinderkerk

Woensdag 8 maart

19.30 uur

Collecten:

Extra collecte

Bidstond

Mevr. C. Akkerboom,

Harlingen

Kerk en Pastoraal Werk

Bidstondcollecte (diaconie)

Zondag 12 maart

9.30 uur

Collecten:

Extra collecte:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Zendingsdienst

Dhr. B. Akkerman,

Heerenveen

Kerk en Pastoraal Werk

Zending

Joël Wiersma

Leiding kinderkerk

Zondag 19 maart

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Dhr. T. v/d Meulen,

Tytsjerk

Diaconie en Pastoraal Werk

Arjen Schuiling

Leiding kinderkerk

Zondag 26 maart

11.00 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door

Ds. J. Bakker, Stiens

Kerk en Pastoraal Werk

Hilde v/d Meer

FANÚT FRENTSJER

In de overdenking van het februari-nummer had ik het over de grijze februarimaand en dat dit soms zo somber aan kan voelen. Toch, merk ik dat februari qua weer best mee is gevallen. We mochten genieten van de zon, de blauwe luchten en de dagen lengen weer.

Soms kunnen situaties waarvan je dacht, dat het tegen zou vallen onverwacht meevallen.

Maar het leven kan ook zomaar een andere wending opgaan. We ha it net yn de hân.

Dat doet mij denken aan de volgende tekst uit Prediker:

Lucht en leegte

2 Lucht en leegte, zegt Prediker,
lucht en leegte, alles is leegte.

3 Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven,
al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon?

4 Generaties gaan, generaties komen,
maar de aarde blijft altijd bestaan.

5 De zon komt op, de zon gaat onder,
en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan.

Deze tekst hing vroeger bij mijn ouders op de deur van het toilet. Ik ken daarom de tekst nog steeds uit mijn hoofd. De tekst gaat nog verder over de wind en het water. Alles heeft een vast ritme en wij als mensen bewegen daarin mee of er omheen er tegenin misschien?

Onze levens hebben we niet in de hand en dat kan een angstig gevoel geven, maar het kan ook een troostvolle gedachte zijn. Er is Iemand die niet loslaat, die de tijd geschapen heeft en de zon. Die alles een plaats geeft op deze aarde. God heeft ons leven in Zijn hand en dan kunnen wij het uit handen geven. Een goede maand gewenst.

Tsjikke Bloem.

KLIEDERKERK 19 MAART

De commissie heeft besloten dat er op 19 maart **geen** kliederkerk is. Wel hebben we met de slotzondag al leuke ideeën staan om het seizoen feestelijk af te sluiten. Wordt vervolgd.

PASTORALIA

We nemen een ieder in onze gedachten en gebeden mee. De mensen hierboven genoemd, maar ook iedereen die wij hier niet noemen, maar ook onderzoeken hebben, wachten op een operatie of in spanning zitten. Ook mensen die zorgen hebben of worstelen met psychische klachten dragen wij op in onze gebeden.

Beste mensen,

Deze keer geen bericht vanuit de kerkenraad.

Toch wil ik van de gelegenheid gebruik maken om aandacht te geven aan de mensen die op wat voor manier dan ook zich inzetten voor de gemeente, de kerk en ons dorp.

Hartverwarmend om te zien hoeveel mensen in actie zijn gekomen en gehoor hebben gegeven aan de oproep mee te doen aan de loop en koop je warm voor Oekraïne.

Dank aan alle mensen die dit mee georganiseerd hebben en geholpen hebben om op de verschillende plekken in actie te komen voor DE medemens.

Er is zoveel aan de hand in de wereld wat niet goed gaat, oorlog en aardbevingen gebeuren voor ons op afstand en toch worden we geraakt door het verdriet wat hierdoor ontstaat.

Daarom is het goed om als dorp en kerk gemeenschap ons het lot van hen die dat overkomt aan te trekken en waar het kan hulp te bieden.

Het is soms moeilijk hulp te bieden en soms voelen we ons onmachtig. Laten we in die onmacht ons richten op God en hem de vraagstukken voorleggen waar we zelf geen antwoord op hebben.

Gebed is een krachtig middel om er voor elkaar te zijn door met elkaar onze zorgen neer te leggen bij Hem die hoort.

Zo mogen we de tijd naar Pasen ingaan, tijd van bezinning en overdenken waar sta ik?

Namens de kerkenraad wens ik u een goede tijd naar Pasen en daarbij Gods onmisbare zegen.

Jitse Kuiken.

PASTORAAL PLAN

De eerste ontmoeting met Tineke Klei is geweest. Het was een vruchtbaar gesprek. Op dit moment moeten we nog een aantal dingen uitwerken en zal het plan wat meer inhoudelijk vast komen te staan. We zijn nu met name bezig met de taakomschrijvingen van iedereen die nu, maar ook in de toekomst een taak zal vervullen in het pastoraat. Dan is het duidelijk wat je kan verwachten. Ook hebben we uitgesproken dat mensen juist opgebouwd mogen worden door de gesprekken en activiteiten die plaatsvinden in het pastoraat. En vergeet niet, ieder mens heeft een pastorale taak te vervullen. Het is omzien naar elkaar. Een begroeting op straat kan voor iemand al een lichtpuntje op de dag zijn. We hopen u waarschijnlijk op de gemeente-avond verder te informeren.

DIACONIE

Collectes

Diaconale collectes in januari: € 185,00, giften € 265,00.

Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

Loop en koop je warm voor Oekraïne



Deze actie van vrijdag 17 februari is een groot succes geworden. Er waren veel mensen op de been om iets te kopen voor de slachtoffers in Oekraïne.

De zelfgemaakte cakes en taarten waren zomaar verkocht. De aardappelen, uien en appels gingen als warme broodjes over de toonbank. Alle kaarsen, bloemen en knutsels vonden een warm plekje.



En elk ging met een buik vol soep en broodjes naar huis.

Alle mensen die cake, taart, soep, lichtjes, aardappelen, uien, appels, knutsels, sokken hebben gemaakt/geleverd, heel erg bedankt. Ook in de buurtsuper zijn 382 stuks levensmiddelen gekocht.

De werelddiaconaatdienst sloot aan bij de actie, met als thema: Loop je warm voor een naaste?

De opbrengst van de hele actie is voorlopig € 3620,00.



Allemaal heel erg bedankt voor uw gaven.



Kinderkleding, dekens, luiers, verbandmiddelen zijn nog welkom bij fam. Boomsma, S.v.Andlawei 21.

Op 27 maart gaan de Frieserijders voor Oekraïne met het aggregaat, kleding en levensmiddelen naar Oekraïne om onze spullen te brengen bij de mensen die het hard nodig hebben.

Aardbeving in Turkije en Syrië

De diaconie heeft besloten om de beide diaconale collectes in de maand maart te bestemmen voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië. Ook alle giften die binnen komen zijn hiervoor bestemd.

Urgente situatie. De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Dit maakt de situatie nóg urgenter. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen

krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou.

Noodkreet voor slachtoffers. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie de lokale kerken maximaal. Onze noodkreet aan jou is: doe mee! Geef voor de zo zwaar getroffen bevolking van Turkije en Syrië. Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom vragen we je hulp voor de slachtoffers in Syrië. Uiteraard gaan onze gebeden net zo hard uit naar de getroffen bevolking van Turkije.

Als u hier een bijdrage aan wilt geven kan dat door een bedrag over te maken op de bankrekening van de diaconie, rek.nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v Slachtoffers Turkije en Syrië.

Bidstondcollecte

Woensdag 8 maart is de bidstond voor gewas en arbeid. Dan willen wij graag de extra collecte bestemmen voor de Voedselbank “De helpende Hand” in Harlingen.

Doelstelling: Het doel van de voedselbank is mensen bij te staan door voedselpakketten beschikbaar te stellen in een periode waarin dat heel erg nodig is. Tegelijk wil de voedselbank meehelpen te zoeken naar een uitweg uit de problemen. De Helpende Hand is werkzaam in Harlingen en de Waadhoeke.

Wat is een voedselpakket? De voedselbank zamelt bij producenten en distributeurs artikelen in die om de één of andere reden niet meer verkocht kunnen worden, maar kwalitatief nog goed zijn. Het streven is een zo compleet mogelijk pakket samen te stellen. Dat wil zeggen een pakket met zowel houdbare als verse producten. Deze pakketten worden eenmaal per twee weken beschikbaar gesteld.

Criteria De voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet kunnen rond komen. Bij toekenning van voedselpakketten volgt de voedselbank de landelijke criteria. Dat betekent dat er wordt uitgegaan van een besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d. nadat de vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen (en eventuele aflossingen) zijn betaald.

Meer informatie of aanmelden: kijk op Voedselbank “De Helpende Hand”, Harlingen.

Als u hier een bijdrage aan wilt geven kan dat door een bedrag over te maken op de bankrekening van de diaconie, rek.nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v Bidstond collecte.

Paasgroetenactie 2023

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen kerken ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland.

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.

De kaarten die zijn uitgedeeld kunt u t/m zondag 5 maart in de kerk inleveren of bij één van de diakenen. De kaarten die niet op tijd zijn verstuurd kunnen we volgend jaar weer gebruiken. Dus wel graag inleveren. Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie en in het februarinummer van Tsjerkenijs. Hartelijk dank!

EEN WARME HUISKAMER'

“Daar is het lekker warm en kan thuis de kachel een graadje lager”.

Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie klaar in de Twaskar (Meinardswei 6).

Even elkaar ontmoeten en bijkletsen. Het is altijd weer gezellig.

Iedereen is welkom!

De koffiezetters.



Elke dinsdagmorgen komen er veel mensen naar deze “warme huiskamer”. Er zijn altijd mooie gesprekken over kerk en samenleving. En er is voldoende ruimte voor een persoonlijk verhaal.

Het mooie van deze ochtenden is dat er echt tijd en ruimte is om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten. De vele vrijwilligers schenken met liefde de koffie of thee.

Komt u ook eens langs?

De Diaconie.

De rubriek ‘Even voorstellen’ is voor deze maand komen te vervallen. Volgende maand hopelijk weer!

SCHRIJVERS GEZOCHT

Zijn er mensen die het leuk vinden om te schrijven? Ik, Tsjikke, zou het leuk vinden dat andere mensen hun talenten kunnen inzetten om ook eens de overdenking in het Tsjerkenijs te schrijven. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn of heel lang. Gewoon iets korts wat je bezighoudt, iets over geloof en het leven, iets wat je mee wil geven of ons wil laten delen in een gedachte. Ik zou het fijn vinden, ook al is het maar voor 1 keer. Laat het mij even weten.

Tsjikke Bloem.

TASJES VOOR KINDEREN EN OUDERS

Het is bijna zo ver. Samen met de jeugdouderlingen ontwikkelen we tasjes met inhoud om samen met het gezin bezig te gaan met het geloof. Veel van ons vinden het moeilijk om handvaten te vinden om bezig te gaan met het geloof en om dan ook nog geloof te delen met kinderen, dat kan best een uitdaging zijn. Maar we merken ook, dat veel ouders het wel belangrijk vinden en daarom willen we hen graag steunen. We zijn nog in de opstartfase, maar we hebben al wel leuke ideeën. In maart kunnen de ouders al een tasje verwachten en dan zal het zich verder ontvouwen.

OPEN KERK

Vanaf maart zal er weer een ochtend open kerk zijn. **Dit op de vrijdagochtend van 9:30 uur tot 11:30 uur. Dus in maart zal dat op**

vrijdag 3, 10, 17, 24 en 31 maart zijn. Kom even langs voor een praatje, een bakje koffie of steek een kaarsje aan in de kerk, neem een moment van stilte. Welkom!
Tsjikke Bloem.



Vespers

Stille Week voor Pasen

Maandag 3 april t/m vrijdag 7 april

Aanvang: 19.15 uur

Zaterdag 8 april

Aanvang: 20.30 uur

onderweg: "bestemming Pasen"

Meinardskerk

KERKRENTMEESTERS

Afscheid

Zaterdag 18 februari moesten wij afscheid nemen van Tea die deze week plotseling is overleden. Niet alleen de vrouw van onze collega Oege maar daarnaast ook een van de drijvende krachten achter de schoonmaakgroep van onze kerk. Op geheel eigen wijze zorgde zij er mede voor dat de kerk niet alleen voor het oog schoon was maar dat ook de kleine hoekjes niet werden overgeslagen waar niemand oog voor heeft.

Wij mogen en kunnen dankbaar zijn voor al het werk dat zij gedaan heeft voor onze kerkelijke gemeenschap en wensen Oege en de familie veel sterkte toe om vanuit deze donkerte toch weer een lichtpunt te zien zoals ons in Psalm 139 beloofd wordt.

Grote schoonmaak

Op zaterdag 28 januari is er weer een grote schoonmaak geweest in de kerk. Onder leiding van Tea en Lenie is een grote groep vrijwilligers de gehele ochtend bezig geweest om alles een grote voorjaarsbeurt te geven.

QR code

Niet alleen is het zo dat de kosten van geld storten hoger worden en steeds moeizamer gaat maar ook steeds minder mensen hebben kleingeld voorhanden. Een groeiende groep maakt gelukkig gebruik van de collectebonnen maar daarmee is niet iedereen geholpen.

Vanuit de gemeente is al eens de vraag gekomen waarom niet collecteren via een QR code, dan kunnen de thuishijkers hier ook gebruik van maken.

De penningmeester is momenteel druk bezig dit te regelen en wanneer de invoering plaats zal vinden zullen wij u verder informeren.

Eindejaar collecte

De stand van ontvangsten is op dit moment € 5.471,13 en daar mogen we blij voor zijn. Zoals in een eerder Tsjerkenijs al aangegeven zullen wij ook dit bedrag gebruiken voor onderzoek naar duurzaamheid en de verdere invoering hiervan.

Mochten wij u gemist hebben bij het ophalen van de envelop of bent u nog vergeten geld over te maken dan kunt u nog steeds uw bijdrage overmaken onder vermelding van “eindejaar collecte” op bank rekeningnummer NL89RABO 0342 6002 22.

BERICHT VAN HET AVONDGEBED

Wij willen ons avondgebed houden op woensdag
1 maart 2023 om kwart over 7 in de kerk.

We willen zingen lied: Lied 823: 1, 2 en 5
We doen de lezing: Prediker 7: 23-29



Wij willen danken voor: # Voor vrede en vrijheid in ons land
Foar alle minsken dy't ús inspirearre en ús foargien binne yn liuwen en betrouen
Voor de kinderen die gedoopt zijn op 26 februari
Danken voor de blijde zangdiensten

Wij willen bidden voor: # Voor alle vluchtelingen op deze aarde
Voor deze wereld, voor vrede en gerechtigheid
Voor alle mensen die verdriet hebben
Bidden voor de jonge gezinnen die in deze moeilijke tijd hun kinderen moeten opvoeden
Voor alle gevangenen
Voor alle zieke mensen in ons dorp maar ook daarbuiten
Voor alle mensen die het geestelijk moeilijk hebben.

Wilt u thuis weer met ons meebidden? Want God wil gebeden worden en door dat samen te doen komt de Geest in ons midden.

Alvast bedankt.

Vriendelijke groet,

Wietske Spoelstra
Wietske Lautenbach

Petra Abma
Froukje Kuiken



WERELDGEBEDSDAG

Op **zondagmorgen** 5 maart, om 9.30 uur houden we de viering van Wereldgebedsdag 2023.

De orde van dienst komt dit jaar uit Taiwan.

Het thema is: “Zichtbaar geloven”, dit n.a.v. de bijbeltekst ‘Ik heb gehoord van jullie geloof’ uit Efeziërs 1 vers 15.

Wereldgebedsdag is een wereldgebeurtenis, waarbij we wereldwijd (in 173 landen) “samen bidden, samen vieren, samen delen!”

Op meer dan 250 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief.

Voorheen hielden we op vrijdagavond de viering maar omdat hier weinig animo voor was houden we de gebedsdienst op zondag. Samen met Tsjikke Bloem hebben we de dienst voorbereid.

Er wordt o.a. gecollecteerd voor projecten in Taiwan. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Voor meer informatie zie: www.wereldgebedsdag.nl

Vorig jaar is de situatie in Taiwan heel spannend geworden door de toenemende dreiging van China. We leven mee met onze zusters en broeders in Taiwan, die we een beetje hebben leren kennen door de liturgie, die ze voor de komende Wereldgebedsdag aan ons hebben gegeven. We hopen en bidden, dat ze niet overvallen worden, zoals in Oekraïne is gebeurd.

Daarom is hoop altijd weer belangrijk. Hoop, die we mogen hebben, dat situaties kunnen worden veranderd ten goede.



*Blijf geloven in het leven
wat er komt en hoe het gaat,
elke dag zijn eigen zorgen
met veel goeds, maar ook met kwaad.
Probeer elke dag te hopen,
dat het kwaad voorbij zal gaan
en dat na het ergste duister
toch ook licht weer schijnen gaat.
Blijf vertrouwen op Gods kracht,
zelfs in hele donkere dagen,
dat God je erdoorheen zal dragen
en in alles naast je gaat.*

Namens de commissie: Wietske Lautenbach.

DANKBETUIGING

*Wat ha wy in waarme mienskip
Dat is wat wy seine
doe't der alwer kaartjes yn de bus leine
Safolle leave minsken
Safolle omtinken
Safolle moaie wurden
Safolle treast
Ek op it ofskie sels
Dat fûn elts
Minsken, freonen, famylje: tige tank!
It binne gjin wurden sûnder klank
mar mei in meldij
Dat fyne wy
Jim wiene derby
Wij moatte fjirder sûnder heit
Foar no is dat swier
Mar wy bin ek blier
foar alles wat hy wie
en wat hy ús die
Tank leave heit
Rêst no mar sêft
en kom by de Himelske Heit ta rêst*

Bern en (oer)pake sizzers fan Abraham Joostema.

VAN DE REDACTIE.....

Geachte abonnees van Tsjerkenijs,

Sinds 2006 is de prijs voor het drukken van Tsjerkenijs steeds hetzelfde geweest.

Helaas door de hoge kosten van inkt en papier ontkomen ook wij er niet aan om de prijs te moeten verhogen.

Met ingang van 2023 wordt het abonnement **€ 10,00 per jaar** i.p.v. € 7,50. Ook het verzenden van Tsjerkenijs wordt wat duurder, dit was € 28,50 en wordt nu € 30,00 per jaar.

Eind mei wordt de automatische incasso afgeschreven. Willen degene die het abonnement zelf overmaken dit aanpassen? Bij voorbaat dank! Mochten er vragen zijn dan horen wij dat graag. Tel. 0518-471427.

UIT DE REGIO

“Sing In” Wijnaldum 2023.

Op 19 maart staat de Andreaskerk weer open voor het voorjaar ”Sing In.”

Een samenzang midden in de 40 dagen tijd.

Samen zingend richting het Paasfeest.

We hopen elkaar weer te ontmoeten.

Aanvang 19.00 uur. Info: 0517591445.

De diensten gaan uit van de P.G. Oosterbierum/Wijnaldum.

Bij voorbaat onze vriendelijke dank,
Johan Korf.

GEDICHT

**We leven in tijden van onrust,
van oorlogen, ziekte en dood
Wat zal de toekomst nog brengen...
het verdriet en verwarring zijn groot**

**Dit alles is ooit al voorspeld, en
men wil er toch eig'lijk niet aan
dat deze gebeurtenissen
reeds in de Bijbel al staan**

**Maar meer nog, er is de belofte
van hoop en genade in Hem
Hij gaf Zijn Zoon voor ons mensen
kom, luister dan nog naar Zijn Stem**

**Hij straalt als het Licht in de nacht en
roept ons nog steeds: Kom tot Mij!
Ik gaf Mijn leven voor jou en
maakte de weg voor jou vrij**

In al deze donkere dagen



