



Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga
Jaargang 25 nummer 6 juni 2023

OVERDENKING

Keuzes

Laatst las ik een stukje in een dagboekje en dat ging over keuzes. Kiezen is moeilijk.

Welke opleiding volg je, op welke partij stem je, waar gaat de vakantiebestemming naar toe, enz. Of makkelijker, welke kleren trek ik aan waar naar toe, wat gaan we eten, waar ga ik werken of wat ga ik doen in mijn vrije tijd. En in dit dagboekje hadden de keuzes uiteraard betrekking op de geloofsbeleving.

En zoals het met alle keuzes gaat is er vaak voor beide kanten wel iets te zeggen.

De gemaakte keuzes hebben vaak ook bepaalde gevolgen en consequenties.

En als we eerlijk zijn dan ligt bij iedere keuze die we maken ook het woordje “verleiding” op de loer. Wanneer we het bijvoorbeeld over eten of drinken hebben, dan weten we allemaal theoretisch wel wat goed voor ons is. Maar iedereen heeft wel een zwakte qua eten, drank, snacks, sigaretten, drugs enz. De ene mens is nu eenmaal gedisciplineerder dan de ander.

De keuze tussen goed en slecht.

En vaak is de grens in een gesprek over anderen van belangstellend naar roddelen of een oordeel vellen ook heel gauw overschreden. Fouten en verkeerde keuzes maken we allemaal, elke dag. Niemand uitgezonderd. Daar zijn we ook mensen voor.

Soms kun je je ook aan een keuze onttrekken.

Maar ten aanzien van Jezus is dat onmogelijk.

Je kunt niet blanco stemmen. Ook niet deeltijd kiezen.

Wat Jezus heeft gezegd en gedaan voor ons dat zijn feiten die niet te ontkennen vallen.

Wij, mensen zijn geschapen naar het beeld van God en zijn hierdoor ook in staat om zelf onze keuzes te maken.

Dat houdt in dit geval in: Kies je voor Jezus of voor jezelf.

De bijbel is daar heel duidelijk over. Matt 6: 19-34 vermeldt: *Verzamelt u geen schatten op aarde waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen maar verzamelt u schatten in de hemel waar noch mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken en stelen. Want waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn.*

We leven in een tijd waarin we vooral zelf heel goed in ons vel moeten zitten en vooral heel gelukkig moeten zijn.

We streven naar rijkdom en naar roem. Maar we vergeten hierbij heel gemakkelijk dat rijkdom en roem niets voorstelt wanneer je ziek wordt of wanneer we dit leven verlaten.

Roem en rijkdom zijn vergankelijk. Maar wat je in liefde voor Jezus doet dat wordt allemaal bij hem bewaard en gaat nooit verloren. En eigenlijk is dat ook de enige mogelijkheid om het echte en eeuwige geluk in het leven te vinden.

Daarom: het is een keuze van levensbelang!

Voor wie kies jij?

H. de Haan.

Themadienst

Daniël in de leeuwenkuil

ZONDAG 18 JUNI
9:30
EEN MOOIE DIENST
VOOR JONG EN OUD

commissie andere
diensten

KERKDIENSTEN IN DE MAAND JUNI

Zondag 4 juni

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Dhr. T. v/d Meulen,
Tietsjerk
Kerk en Pastoraal Werk
Merith v/d Mossel
Leiding kinderkerk

Zondag 11 juni

10.00 uur

4-dorpen dienst aan de
**zeedijk bij de fam.
Andringa** (zie pag.13)

Zondag 18 juni

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Themadienst 'Daniël in de
Leeuwenkuil'
Commissie andere diensten
Diaconie en Pastoraal Werk
Irene Joostema
Er is geen kinderkerk

Zondag 25 juni

10.00 uur

Collecte:

Openlucht zendingsdienst
bij de Doarpsfinne (pag.12)
Mevr. T. Bloem
Zending

AGENDA

- 4 juni Zangavond om 19.30 uur in de kerk i.s.m. Westlauwers
Mannenkoor o.l.v. Jan Hibma en huisorganist Dirk
Norbruis
- 7 juni Avondgebed om 19.15 uur in de kerk
- 14 juni Moderamen om 20.00 uur
- 19 juni Redactievergadering om 20.00 uur bij H. Andringa
- 28 juni Kerkenraad om 20.00 uur in de Twaskar

FANÚT FRENTSJER

Deze week, wanneer ik dit schrijf, heb ik mijn laatste tweedaagse van de nascholing. Dankbaar ben ik voor de fijne gesprekken en de lessen die ik heb mogen ontvangen. Het was intensief, je begint om 10 uur op woensdag en de dag eindigt om 21:30 uur in de avond. Op donderdag moet je weer vroeg uit de veren en staat er nog een lesdag gepland. Toch, is het goed om op jezelf te reflecteren, te luisteren naar anderen en zo nog meer te ontdekken wie je bent. In dit beroep neem je, jezelf altijd mee...je bent je eigen instrument. Dit is mooi, maar ook kwetsbaar. Daarom is het nodig dat andere mensen je bevragen, je uitdagen en je voeden. Anders dan raakt het instrument stomp of stuk. Zo aan het einde van het seizoen is het nog meer een noodzaak om mijzelf te blijven voeden met het lezen van literatuur en goede gesprekken of het luisteren van een goede podcast. Ieder mens heeft voeding nodig om te kunnen functioneren, letterlijk, maar ook geestelijk. Het is zo belangrijk om te zoeken naar goede voeding en dit tot je te nemen. Juist in de zomermaanden kan dat heerlijk en verrijkend zijn! We mogen genieten van de lange en lichte dagen en hopelijk van iets meer zon. Het lijkt dan wel dat er meer tijd in de dag zit. Heerlijk om die tijd te besteden aan ontspanning. Ik wens iedereen die in juni al met vakantie gaan een hele goede tijd!

Tsjikke Bloem.

GELOOFSGESPREKKEN OF BELIJDENIS DOEN?

Er zijn een aantal gemeenteleden die nadenken over de vraag om belijdenis te doen en die graag geloofsgesprekken zouden willen voeren. Ben jij iemand die ook wel eens wat dieper na wil denken over geloof? Gewoon met elkaar in gesprek over het leven, God, Jezus, de Heilige Geest, wat geloof ik nou eigenlijk? Heel simpel en soms best wel ingewikkeld. Geef het dan door aan mij, Tsjikke, dan kunnen we in het nieuwe seizoen kijken of we een tijdje met elkaar op kunnen lopen.

Tsjikke Bloem.

UIT DE KERKENRAAD

Beste mensen, namens de kerkenraad schrijf ik u het volgende:
We zijn inmiddels eind mei en dit schrijven is al weer voor het
Tsjerkenijs voor de maand juni.

Het winterwerk is afgesloten met de slotzondag, een prachtig samen
zijn met een wandeling door het dorp afgesloten met een gezamenlijke
maaltijd. Een mooie zondag waar we de mensen van de organisatie
nogmaals voor willen bedanken. Prachtig om dit zo samen mee te
maken.

Het werk in de gemeente staat daarmee niet stil, gelukkig gaan de
diensten in de zomer en de vakantieperiode die voor ons ligt gewoon
door. Wat ook door gaat is de voorbereiding voor het invullen van het
nieuwe pastoraat. De mensen die dit hebben voorbereid, hebben dit
terug gelegd bij de kerkenraad na dat ze voor ons een inventarisatie
hebben gedaan over wat er allemaal al gedaan wordt in onze gemeente
en hoe dat in de nieuwe situatie ingevuld zou kunnen worden.

We danken de werkgroep voor hun werk en inzet.

We hebben in een extra kerkenraadvergadering besproken wat te doen
met wat de werkgroep ons aanreikt.

We zijn er van doordrongen dat we draagvlak moeten maken voor dit
plan en draagvlak begint bij informatie naar u als gemeente omdat de
hoofdboodschap is dat we de dingen binnen het gemeentewerk
SAMEN zullen moeten doen. We komen in een periode waarin er
ambtsdragers afscheid nemen en er nieuwe mensen nodig zijn om het
werk in de kerk weer mee op te pakken.

We hopen dat met het nieuwe plan mensen die gevraagd worden mee te
doen dan beter begrijpen wat de taken zijn die er zijn in te vullen.

We zullen proberen u als gemeente zoveel mogelijk mee te nemen in dit
gebeuren en hoop dat waar er vragen ontstaan u die stelt om waar het
nodig blijkt u te voorzien van informatie, dat is belangrijk voor de
toekomst van onze gemeente.

We raken er steeds meer van doordrongen dat we elkaar als dorps- en
kerkgenoten steeds meer nodig hebben om samen gemeenschap te zijn.
Dus opnieuw de boodschap houd elkaar vast, kijk naar elkaar om en
probeer er voor elkaar te zijn .

Namens de kerkenraad en warme hartelijke groet, Jitse Kuiken.

PASTORALIA

We nemen een ieder in onze gedachten en gebeden mee. De mensen hierboven genoemd, maar ook iedereen die wij hier niet noemen, maar ook onderzoeken hebben, wachten op een operatie of in spanning zitten. Ook mensen die zorgen hebben of worstelen met psychische klachten dragen wij op in onze gebeden.



DIACONIE

Collectes

In de maand april zijn de opbrengsten van de diaconie:

Avondmaal collecte donderdag 6 april: aardbevingen en overstromingen in Turkije en Syrië € 300,00 aangevuld met € 1500,00, totaal € 1800,00 voor deze slachtoffers.

Collectes € 310,00; giften € 270,00 en Bloemengroet € 30,00.

De diaconie is erg blij met deze opbrengsten en wil u hartelijk danken voor uw bijdragen.

Aanmelding en/of vragen?

Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manier:

blommengroet@gmail.com

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!
De Diaconie.

SCHRIJVERS GEZOCHT!

De afgelopen maanden zijn er al een aantal mooie en persoonlijke stukken geschreven! Dus nogmaals blijft de vraag bestaan: **Zijn er mensen die het leuk vinden om te schrijven?** Ik, Tsjikke, zou het leuk vinden dat andere mensen hun talenten kunnen inzetten om ook eens de overdenking in het Tsjerkenijs te schrijven. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn of heel lang. Gewoon iets kortst wat je bezighoudt, iets over geloof en het leven, iets wat je mee wil geven of ons wil laten delen in een gedachte. **Ik zou het fijn vinden, ook al is het maar voor 1 keer.** Laat mij even weten.

Tsjikke Bloem.

KERKRENTMEESTERS

Solidariteitskas

Ieder jaar na de zomer vinden er de incasso's plaats voor de solidariteitskas.

Iedere gemeente betaald op basis van het aantal leden een bijdrage aan de landelijke kerk. Sommige kerkleden hebben geen idee waarvoor het is en storeren deze incasso en dan kan de penningmeester er weer achteraan.

Het idee achter de solidariteitskas is dat iedereen er aan mee betaald en dat ook alle gemeenten een aanvraag kunnen indienen voor een bijdrage uit deze solidariteitskas. Zo hebben wij de afgelopen tijd een aanvraag ingediend betreffende de renovatie van de toiletten en consistorie en later ook voor het vernieuwen van het dak.

Gezamenlijk heeft dit een bijdrage voor deze twee projecten opgeleverd van € 50.000, een bedrag wat anders uit de eigen middelen betaald had moeten worden.

Vriendelijk verzoek is dan ook om deze incasso niet te storeren.

Pastorie

De tuin is opgeknapt en zal verder bijgehouden worden door Eddie Haarsma en Oege van der Mossel. Binnenkort gaan we inventariseren wat er allemaal binnen gedaan moet worden om de pastorie weer up to date te krijgen. Verduurzamen van de pastorie is noodzakelijk om het pand geschikt te maken voor de huidige tijd.

Wanneer de werkzaamheden zullen starten is nog onzeker maar vermoedelijk zal dit in het najaar plaatsvinden. Wij houden u verder op de hoogte.

EVEN VOORSTELLEN



Na Cas, Nel en Afke is het nu mijn beurt om mij te mogen voorstellen, Mijn naam is Tjerk Nagel ik ben geboren op 24/11/1970 op een boerderij net buiten Minnertsga richting Tzummarum. Ik heb een relatie met Annette Kok en ben vader van twee kinderen, zoon Lieuwe en dochter Evelien.

Ik ben (mede) eigenaar van een uien exportbedrijf genaamd Konaxx in het naburige St. Jacobiparochie. Waar wij uien betrekken van telers in de regio en die wij sorteren verpakken en wereldwijd vermarkten. Ik ben Vrij Evangelisch opgevoed en ben na jaren wat minder met het geloof te hebben gehad zo'n twaalf jaar geleden na een zware periode in mijn leven tot geloof gekomen wat ik als een zegen ervaar en ook als zodanig graag uitdraag, "Het geloof is het mooiste cadeau wat ik ooit heb mogen ontvangen en dat gun ik en deel ik graag met iedereen!!" Als Jeugdouderling heb ik om het kort door de bocht te zeggen een ietwat valse start gehad.

Net na mijn start is er na een een periode van kwakkelen met mijn gezondheid een bloedziekte gediagnostiseerd. Maar ook hier heb ik de kracht de liefde en ontferming van onze Heer in ervaren en nog steeds!! De woorden meer gezegend dan geteisterd heb ik mij geregeld laten ontvallen uit de grond van mijn hart. Ik heb mij ook heel erg gedragen gevoeld door de gebeden en bemoedigingen vanuit deze gemeente, als zijnde een warm bad.

Nu de ziekte beheersbaar is en de vooruitzichten heel erg hoopvol en ik weer meer energie genereer, hoop ik het werk als Jeugdouderling met goede moed en vol inspiratie weer op te kunnen pakken met mijn Broeders en Zusters.

De laatste kerkenraad vergaderingen heb ik ook als hele mooie en gezonde gretigheid gevoeld voor wat betreft het Evangelie in onze gemeente naar de toekomst toe, dit motiveert en stimuleert ons allen. Als volgelingen van Jezus en als gemeente moedig voorwaarts, ik heb er zin in.

Graag sluit ik af met mijn favoriete Bijbeltekst Johannes 14 vers 6:

‘Jezus zegt: Ik ben de weg de waarheid en het leven ‘. Amen!!

TERUGBLIK SLOTZONDAG

We mogen terugkijken op een feestelijke slotzondag. Met elkaar vieren en God loven met mooie liederen stilstaan bij de Emmaüsgangers. Soms dan kijk je zo ver vooruit of achteruit, dat je Jezus niet ziet, omdat Hij naast je staat. Na de dienst deden we twee activiteiten. Eerst met elkaar over de bult, door de hoepels, naar een groot hart, waar Jezus op



stond. Op het schoolplein mochten we dit versieren en nu staan ze in de voorkerk. Daarna was er een gezamenlijke lunch en we sloten af met muziek! Ontroerend en mooi om zo met elkaar te zijn en tijd te maken voor ontmoeting met elkaar en God. Zo sluiten we het seizoen af, terugkijken op alles wat er was aan goede dingen en verdrietige gebeurtenissen. We tellen onze zegeningen en bidden voor Gods nabijheid de aankomende tijd!



Het jaarthema voor het volgende seizoen is ook al bekend. Dit is het thema: ‘Ga mee!’

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde. Op zondag 17 september hopen we te starten met dit thema!

De kliederkerkcommissie.

Minnertsgea

i.s.m. de Oekraïnecommissie

Benefietconcert

музика для україни

Muziek voor Oekraïne

17 juni

**Meinardstjerke, Minnertsgea
20.00 uur**

Saxofoonkwartet Quatre Forte:
Erik Hoek, Gerjanne Zijlstra,
Joke Kolthof en Reina Hibma

Vocaal ensemble Vox Numero:
Bote Sijtsma, Ginet Tuinder, Jacob Kingma,
Marjan van der Zwaag en Rinze Ytsma

**Gratis toegang
Opbrengst collecte voor de Friese Rijders
www.frieserijders.nl**



Quatre Forte



ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

Openluchtdienst zondag 25 juni op het terras van de “Doarpsfinne”

Het thema van deze dienst is “omzien naar elkaar”.

We beginnen om 9.30 uur met inloop en koffie.

Om vervolgens om 10.00 uur te beginnen.

Onze kerkelijk werker Tsjikke Bloem zal voorgaan in deze dienst.

De opbrengst van de collecte rondgang is bestemd voor ons classicaal project “Fryslan foar Moldavië”.

Komt allen want dit beloofd weer een fijne en sfeervolle dienst te worden.

De collecte opbrengst voor het ZWO project Moldavië in de eerder gehouden zendingdienst op 12 maart jl. met ds. Bob Akkerman, heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 1077,00.

Allen hartelijk dank hiervoor.

Namens de zending- en evangelisatiecommissie,
Met vriendelijke groet, Sjaak Weiland.

BERICHT AVONDGEBED

Het avondgebed zal worden gehouden op

7 juni in de kerk om **19.15 uur**.

Wij willen zingen: Lied 84 vers 1,5 en 6

Lezen: Prediker 8: 15 t/m prediker 9:

12

Wij willen danken voor:

- # Voor onze gezondheid, vrijheid en liefde om ons heen. Lijkt soms zo gewoon maar kan zomaar anders zijn.
- # Foar alle frijwilligers dy’t wurk dogge yn tsjerke mar ek foar de sport, de musiek, Oekraïners. En alle oare wurk yn it doarp.
- # Dank foar nij libben. Alles wat bloeit en groeit.
- # Dank foar de Hillige Geast.

Wij willen bidden voor:

- # Foar hoop en tsjin de wanhoop, om’t der no sa’n protte oorloch is yn’e wrald.
- # Voor alle zieken en herstellende in de thuis situatie maar ook



- voor hen die elders revalideren.
- # Voor alle gevangenen.
- # Voor alle jonge gezinnen in deze tijd, dat ze vol moed mogen doorgaan.

Wij zouden het fijn vinden als u thuis ook met ons mee zou willen bidden. Gebed is zo krachtig, God wil graag aangeropen worden. Doet u mee?

Een vriendelijke groet,

Wietske Spoelstra, Wietske Lautenbach, Petra Abma, Froukje Kuiken.

Zeedijkdienst /4 dorpenviering



**11 juni om 10.00 uur
op Sèdyk 1
in Oosterbierum**

Thema: “wind en water”

Muzikale medewerking van: Gospelband Sjem

Vanaf 9.30 uur is de inloop met koffie/thee.

Bij mooi weer hopen we de dienst te houden aan de zeedijk dus zou u dan een kledje mee willen nemen om op te zitten?

Er zijn een beperkt aantal stoelen.

Bij slecht weer zal de dienst plaats vinden op het bedrijf van de fam. Andringa.

Voor de kinderen is er ook een leuk programma, er komt namelijk iemand wat vertellen over de wonderen van het Wad.

Tijdens de dienst is er collecte voor KNRM.

Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee met wat lekkers.

We hopen jullie te ontmoeten op 11 juni in Oosterbierum.

Hartelijke groeten, Akke, Klarinda, Corrie, Fokke, Klaas Evert,
Annemieke, Gerbrig, pastor Martha en Adeline.



Een geslaagde

Op 12 mei stonden de deuren van het MFA wijd open.

Dit i.v.m. de bazaar die daar gehouden werd. Het financiële doel was, een speeltoestel voor op het nieuwe schoolplein.

We zijn blij dat dit doel om dit te realiseren meer dan gelukt is.

De goed gevulde houthoek is dan ook bijna leeg verkocht en ook in de breihoek zijn er veel spulletjes verkocht.



Bij de raadspelletjes werd gegokt, gewikt en gewogen. De hele dag werd er gedraaid aan het draaiend rad waardoor er bij elke ronde geld in de kas kwam.

Maar ook de verloting liep goed.

De schoolkinderen hebben enkele dagen voor de bazaar een gedeelte van de loten verkocht in het dorp. De prijzen bestonden uit artikelen die vanuit het dorp zijn binnen gebracht. Hierdoor konden meer dan 100 leuke prijzen gemaakt worden. Deze werden prachtig op kleur ingepakt.

Velen hadden een prijs. Teleurstelling bij geen prijs was er ook, dan werd soms een tweede gokje gedaan.

Er zijn nog prijzen niet op gehaald, deze kunnen tot 15 juni worden afgehaald bij Zwanie van der Schaaf, de Opfeart 3, tel. 06 20144504. Het gaat om de nummers 3, 10, 18, 43, 47 (wit), 902, 903, 904, 919, 923(blauw).

Achter het MFA stond een grote tent. Op school hadden kinderen veel leuke spulletjes gemaakt die door de vrijwilligers van de school zijn verkocht. Er was een grabbelton en er konden ingepakte pakjes geknipt worden. Alles in de tent is verkocht, dus veel blije gezichten.

's Avonds was er een grote gezellige bingo, met heel veel prijzen. Een gezellige boel met zo'n 70 deelnemers.

Spanning was er ook toen de winnaars van de raadspellen bekend gemaakt werden.

Hier nog even de uitslagen. Bierdoppen: 2336. Naam pop: Anke. Geboortedatum lammetje: 16 februari. Rollade: 1134 gram. Levensmiddelenmand: € 36,10.

De foto wedstrijd is gewonnen door Janine Klaver. Haar prachtige mooie foto met jonge eendjes, is op canvas gezet.

De taartbakkers Ylan Wassenaar en Nel Haarsma kregen een mooie schort met het logo 'Heel Minnertsgea Bakt 2023'.

We willen alle vrijwilligers die hebben mee geholpen aan boven genoemde activiteiten heel hartelijk bedanken. Dank aan het MFA, en hun vrijwilligers, dat we de kantine en foyer 2 dagen konden gebruiken. Maar ook de sponsors, en alle mensen die van te voren bezig zijn geweest met breien, handwerken, timmeren. Of spullen voor de verkoop hebben gebracht. **Hartelijk Dank** ❤️



Ook dank voor de gift die we via Losse Fearen hebben gekregen.

De handwerkvrouwen blijven tot de volgende bazaar in 2025 actief bezig met het breien van sokken. Deze kunnen gehaald worden bij H. Hoekstra, Skoalstritte 18, telnr. 471556.

De bazaar commissie

ATTENTIE

ATTENTIE

Kopij voor het juli/augustusnummer graag inleveren uiterlijk op maandag 19 juni 2023 en niet zoals vermeld staat in de colofon op maandag 22 mei.