



Tsjerkerenijis

*Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga
Jaargang 25 nummer 1 januari 2023*

OVERDENKING

Januari een begin van het nieuwe jaar.

Een nieuw begin is iets waar veel mensen naar verlangen. Om verschillende redenen. De een wil het verleden achter zich laten om dingen die gebeurd zijn. De ander vindt het heerlijk zich voortdurend op iets nieuws te richten en een derde wil het oude leven achter zich laten en zich uitstrekken naar een nieuw leven. Of soms lijkt het erop, dat dit nieuwe begin nooit zal komen. Kan je om wat voor reden het nieuwe begin niet vinden. Net zoals bij een bolletje wol of een nieuwe rol plakband. Niet, dat ik het leven met zulke simpele dingen wil vergelijken. Maar toch, soms is een nieuw begin vinden een worsteling op zich. Kan je, je maar moeilijk ontworstelen aan het kluwen dat het leven kan zijn. Ook dit jaar neem je mee, wat er in uw of jouw leven een plaats heeft aan verdriet, ziekte, pijn en misschien wel moedeloosheid. De hoop ontbreekt. Het idee van een frisse start is ver te zoeken.

En toch mogen we als volgelingen van Jezus ons uitstrekken naar een nieuw begin. We hebben een God die ons wil vernieuwen, net zoals onze cellen in het lichaam zich steeds weer opnieuw vernieuwen of dat de natuur steeds weer opnieuw tot bloei mag komen. Mooi, hoe de natuur en ons mens-zijn iets zichtbaar maakt van de Schepper die het heeft geschapen. God wil ons hart en onze gedachten steeds weer vernieuwen. Dat betekent niet dat de situatie direct zal veranderen, maar misschien wel de gedachten over de situatie. Dat we nieuwe kracht mogen ontvangen of dat er mensen op ons pad komen die het met ons meedragen. We weten niet wat ons dit jaar weer te wachten staat, wat er op ons af gaat komen. En dat is maar goed ook, anders zouden we niet vrijmoedig kunnen leven. We mogen weten, wat er ook gebeurt er is Iemand die ons draagt.

Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. 2 Kor.4:16 .

Tsjikke Bloem.

KERKDIENTEN IN DE MAAND JANUARI

Zondag 1 januari

10.00 uur

Collecten:

Nieuwjaarsdag

Meditatie in **De Twaskar**

Kerk

Zondag 8 januari

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door

Kinderkerk

Mevr. A. Dijkstra v/d

Woude

Diaconie en Pastoraal Werk

Sietske Joostema

Leiding kinderkerk

Zondag 15 januari

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door

Kinderkerk

Ds. H. Post Knol

Kerk en Pastoraal Werk

Femke Aartsma

Leiding kinderkerk

Zondag 22 januari

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door

Kinderkerk

Mevr. T. Bloem

Diaconie en Pastoraal Werk

Hylke de Haan

Leiding kinderkerk

Zondag 29 januari

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door

Kinderkerk

Dhr. P. Fortuin

Kerk en Pastoraal Werk

Henk Tilma

Leiding kinderkerk

AGENDA

4 januari Avondgebed om 19.15 uur in de kerk (p. 14)

20 januari Kaarten maken om 14.00 uur bij Tini Boomsma (p.11)

23 januari Redactievergadering om 20.00 uur bij H. Andringa

29 januari Kliederkerk om 15.00 uur in mfa 'de Doarpsfinne'(p.18)
29 januari Zangavond om 19.30 uur m.m.v. mannenkoor Laus Deo
uit Franeker

PASTORALIA

Er zijn een aantal mensen in afwachting van een behandeling of een operatie we denken deze maand aan hen die daarom in onzekerheid of spanning verkeren.

Ook denken wij aan mensen die het psychisch zwaar hebben en die juist in deze donkere maanden daar nog extra last van ervaren. We bidden jullie licht en moed toe!

FANÚT FRJENTSJER

Via dit Tsjerkenijs wens ik eenieder een heel gezegend nieuw jaar toe! Ik hoop en bid dat we als gemeente veel vonkjes van hoop, geloof & liefde mogen ervaren met elkaar en in ons eigen leven. De eerste helft van het seizoen zit er alweer op! We mogen terugkijken op goede maanden, waarin we veel mochten vieren. Nieuwe ambtsdragers, dopelingen, goede diensten, mooie ontmoetingen. Mensen die goed nieuws kregen, maar helaas ook mensen die slecht nieuws moeten dragen. Laten wij zo met elkaar gemeente-zijn. Wat een voorrecht kan het zijn om elkaar te mogen ontmoeten, kaarten te krijgen of de bloemen van de kerk. Dat we samen om de Bron heen mogen staan en vanuit de Bron steeds weer mogen putten. Nieuwe energie mogen krijgen.

Ook in januari heb ik weer nascholing. Dit keer op woensdag 18 en donderdag 19 januari, dan zal ik dus niet bereikbaar zijn. Dit jaar zal ik nog steeds op donderdag vrij zijn. Het bevalt mij goed! Misschien neem ik nog een week vrij, maar op het moment van schrijven ben ik daar nog niet helemaal zeker van. Het lijkt mij wel even fijn om het werk een week los te kunnen laten 😊 Ik houd jullie op de hoogte!

Tsjikke Bloem.

KINDERWERK

Met een aantal ouders zijn we op 23 november bij elkaar geweest en we mochten een opbouwende ontmoeting hebben. We hadden het over het geloof van onze ouders, ons eigen geloof en het geloof wat we onze kinderen mee willen geven. Vanuit deze avond zal er een initiatief komen die in februari verder uitgewerkt wordt. Wordt vervolgd!

UIT DE KERKENRAAD

Beste mensen,

Namens de kerkenraad wensen we u van harte een goed en gezegend nieuwjaar toe.

We hebben de kerstvieringen en de jaarwisseling inmiddels achter ons en richten onze blik daarmee op wat voor ons ligt.

Wat de toekomst ons brengt, daar mogen we zelf ook aan werken om zo de wereld een betere plaats te maken om samen in te leven.

Blijf positief want er gebeuren veel goede dingen die door de beleving van het Kerstfeest opnieuw kracht geven om als gemeente te blijven werken aan ‘samen kerk zijn’ in ons dorp .

Even bijpraten over het vorm geven van het pastoraat in de nieuwe opzet.

We hebben op aanraden van onze kerkrentmeesters hulp gezocht voor de invulling van het nieuwe plan.

Mede door het ziek zijn van ds. Lindeboom is dit een goed advies om zo de taken beter te kunnen oppakken en verdelen.

Mevr. T. Klei is werkzaam als gemeente opbouw werker en zij is gevraagd om ons hiermee te helpen. Samen met de te vormen werkgroep gaan ze aan de slag met de invulling van het nieuwe pastoraat.

We hopen in het volgende Tsjerkenijs meer te kunnen melden over de vorderingen.

We hopen dat ook de andere activiteiten allemaal mogen doorgaan en wensen de deelnemers daarbij veel plezier en neem elkaar mee naar wat er te doen is.

Kerk zijn in ons dorp is samen elkaar helpen waar het kan en er zijn voor elkaar waar dat nodig is.

We wensen u nogmaals een goede tijd.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Jitse Kuiken.

Verslag gemeenteavond op woensdag 2 oktober 2022 in de Twaskar.

Aanwezig: 43 gemeenteleden.

Opening:

De voorzitter Jitse Kuiken van de kerkenraad opent de vergadering en heet een ieder welkom. Als opening lees hij “De opdracht om de discipelen te dragen” en gaat voor in gebed.

Diaconie:

De penningmeester Sjoerd Visser geeft een toelichting op de begroting voor 2023.

De collecten en giften waren dit jaar hoger in verband met de beperkte kerkgang en deze trend zet zich voort.

Na het beantwoorden van enkele algemene vragen wordt de begroting goedgekeurd.

Dit jaar is er geen Dorcas actie omdat men geld wil hebben en geen goederen. De diaconie wil nog wel een actie voor Oekraïne organiseren, dit wordt vervolgd.

Verder geen mededelingen van de diaconie.

Kerkrentmeesters:

De penningmeester Anno Walda deelt mee dat de dankstandcollecte € 435.30 heeft opgebracht.

De begroting wordt kort doorlopen met een toelichting op diverse punten, verder zijn er geen vragen en de begroting wordt goedgekeurd.

Bomen rondom het kerkhof.

Voor de gerooide bomen rondom het kerkhof geldt geen herplant plicht (omdat de stobben blijven zitten).

Sjirk verteld als er nieuwe bomen rondom het kerkhof moeten komen er eerst moet worden onderzocht of dit kan tussen de graven en het pad.

Er wordt ook een kleine stemronde gehouden wie voor nieuwe bomen is en wie tegen.

De meningen over herplanten of niet blijven verdeeld. De kerkrentmeesters komen hier later op terug tijdens een kerkenraadsvergadering.

Rondvraag:

- Er wordt een vraag gesteld over de ziekte van ds. J. Lindeboom. Hierover kunnen we geen mededelingen doen aldus de voorzitter in verband met de wet op de privacy.
- Kan de plaatsnaam van de voorganger ook worden vermeld bij de afkondigingen, dit zal worden vermeld als dit bekend is.
- Tijdens advent zijn er wel veel diensten met een thema. Dit komt door ziekte van ds. Lindeboom om een geschikte voorganger te vinden.
- Kerkdiensten in het Friesch Dagblad, wordt door de scriba niet gedaan (we hebben Tsjerkenijs en de website).
- Er om denken dat er niet te veel rommel op de Avondmaalstafel komt.
- Dat iedereen alle spullen na gebruik opruimt in de kerk en toren.

Sluiting:

De voorzitter sluit de vergadering en wenst ons allemaal wel thuis toe, maar eerst zingen we nog lied.

Verslag Kerkenraadsvergadering op woensdag

26 oktober 2022 in de Twaskar

Opening:

De voorzitter leest voor: De Strijd in je denken en gaat voor in gebed.

Mededelingen en ingekomen stukken:

Uitnodiging voor de opening van de kerkbrand op 27 oktober.

Uitnodiging van doarpsbelang in het MFA voor nieuwe bewoners in Minnertsga, Aafke, Wietske en Cas zullen hier namens de kerk aanwezig zijn.

Eeuwigheidszondag zondag 20 november:

De uitnodigingsbrieven worden verstuurd door Ronald.

Middags is er openkerk van 15.30 tot 16.30 uur, Tsjikke, Wietske en Nel zullen hierbij aanwezig zijn.

4 december is er een doopdienst waarin Rody v/d Berg wordt gedoopt, voorganger is ds. A. ter Louw.

18 december is er Heilig Avondmaal.

2^e kerstdag door ouderlingen (Wietske Lautenbach)

31 december wordt nog een voorganger voor gezocht, anders een leestdienst.

1 januari een meditatie in de Twaskar met Wietske Lautenbach en Wietske Spoelstra, organist is Wally Hoekstra.

Notulen:

Kerkenraadsvergadering 14 september 2022.

Onveranderd vastgesteld.

Jeugdwerk:

6 november is er Kliederkerk in het MFA.

23 november is er een thema-avond in de Twaskar over opvoeding.

Kinderkerk: de kinderen bij kinderkerk zingen een lied van de maand en dit wordt ook gezongen als de kinderen terugkomen uit kinderkerk.

Themadiensten voor 2023 zijn ingevuld.

5 februari is er een themadienst met de Waadblazers (jeugdkorps).

Diaconie:

Notulen: Onveranderd vastgesteld.

Begroting: Sjoerd geeft een toelichting op de begroting voor 2023.

Na een duidelijke uitleg zijn hierover geen vragen en wordt goedgekeurd.
Dit jaar is er geen Dorcas actie omdat die alleen maar geld willen hebben en geen goederen.
De diaconale collecte tijdens Dankstond is bestemd voor Oekraïne.
17 februari a.s. is er een wandeltocht "De warme winterwandeling"
Hier komt nog een toelichting in het Tsjerkenijs.
Minima op Het Bildt: Er zijn extra giften binnengekomen die extra kunnen worden verdeeld.

Kerkrentmeesters:

Notulen: Onveranderd vastgesteld.
Begroting: Anno geeft een toelichting op de begroting voor 2023.
Er zijn nog enkele vragen over de energiekosten, de kerk heeft een vast contract tot eind 2023 en de Twaskar een variabelcontract.
Verder wordt de begroting goedgekeurd.
Verder geen bijzonderheden.

Ouderlingenberaad:

Notulen: Onveranderd vastgesteld.
Nieuwe opzet Pastoraat verder uitwerken bij het ouderlingenberaad.
24 oktober was er een middag met contactdames over talenten en gaven, een zinvolle middag.

Rondvraag:

Op donderdag is Tsjikke haar vrije dag.
Tsjikke heeft nog 5x twee dagen nascholing (start november).

- Hoe kan de kerk meer openheid/zichtbaar zijn in de samenleving, dit bespreken tijdens het ouderlingen beraad.
- Hoe kunnen we kinderen in armoede helpen en bereiken.
- Kunnen in het Tsjerkenijs bij het pastoraat ook de voornamen worden vermeld.
- Na het gebruik van de Kerk of Twaskar de spullen opruimen en schoon achterlaten.
- Er wordt weer een kerstviering georganiseerd voor alleenstaanden en vraagt of ze de Twaskar kosteloos mag gebruiken.

Sluiting:

Wietske sluit de vergadering met een gedicht. De voorzitter sluit de vergadering.
We sluiten af met een hapje en een drankje om de oude ambtsdragers te bedanken en de nieuwe ambtsdragers te verwelkomen.

DIACONIE

Collectes

Diaconale collectes € 417,00.
Werelddiaconaatcollecte bestemd voor gehandicapten in Myamar €1084,00, incl. deeldoosjes.
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, dat kan op bankrek.nr. NL93RABO 0119 3004 27
Wij zijn als diaconie heel erg blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage.

Bloemengroet-kaartengroet

Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart, dan kan dat via de volgende manieren:
blommengroet@gmail.com

Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet:

Bankrek. Nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

Heilig Avondmaal

Op zondag 12 februari hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren.
De extra collecte wordt in het februari nummer van Tsjerkenijs bekend gemaakt.



Actie voor Oekraïne

Op 17 februari willen wij een “Loop/koop je warm voor Oekraïne”-actie organiseren.
Het is de bedoeling dat we vanaf ongeveer 16.30, een rondje door ons dorp lopen met hier en daar een kraampje waar u wat warmts kunt kopen. B.v. koffie/thee, warme chocomelk, snert, soep, broodjes, kaarsen en/of warme sokken. Uiteraard proberen we ook dat er muziek bij is.
De opbrengst gaat naar de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Zet de datum vast in de agenda. In Tsjerkenijs van februari volgt meer informatie.

Kaarten meitsje

Wy geane troch mei it meitsjen fan kaartsjes foar minsken dy't wol in steuntsje yn de rêch brûke kinne.

Op freed 20 jannewaris en op freed 24 febrewaris 2023 is elkenien wolkom tusken 14.00 en 16.00 oere by Tini Boomsma thús oan de Sixma van Andlawei 21. Telef. 0518-471715.



De Diaconie.

KERKRENTMEESTERS

Solidariteitskas

Gedurende het jaar wordt er bij u een bedrag geïncasseerd met als omschrijving “solidariteitskas”. Veel van u zullen niet weten waar dit voor is en sommigen storneren dan ook deze afschrijving. Het betreft een jaarlijkse bijdrage die wij als kerk moeten betalen op basis van het aantal leden van de kerk. De afdracht is aan het hoofdkantoor van de PKN. Wanneer kerken ideeën hebben voor vernieuwing, renovatie e.d. kunnen zij een beroep doen op dit fonds.

Afgelopen periode mochten wij een bijdrage uit dit fonds ontvangen voor de renovatie van het dak en de verbouw in de kerk.

Eindejaar collecte

Dit jaar willen we deze bestemmen voor de toevoeging aan de reserves. Gedurende de laatste twee jaar is er veel gedaan in en rondom de kerk, denk hieraan aan beeld en geluid in de kerk, nieuwe toiletgroep, nieuwe cv kachel in de kerk en de Twaskar en het vernieuwen van het dak. Zaken die veel geld hebben gekost en waarbij in alle gevallen een eigen bijdrage van de kerk werd gevraagd.

Omdat geld storten steeds moeilijker en duurder wordt heeft het onze voorkeur dat u een bijdrage via de bank overmaakt met als kenmerk "Eindejaar Collecte 2022". U kunt uw bijdrage storten op bank rekeningnummer NL89RABO 0342 6002 22.

Vergaarbakken

Bij een controle rondom de kerk bleken dat alle vergaarbakken gestolen zijn. Deze vergaarbakken bevinden zich op grondniveau en zijn de overloop tussen de regenpijpen en het riool.

Bij het doen van aangifte bleek dat rondom ook in andere dorpen deze vergaarbakken gestolen zijn.

Jammer dat deze nu verdwenen zijn en we hopen deze binnenkort te vervangen voor vergaarbakken die het stelen niet waard zijn.

Schade lekkage in de kerk

De schade ontstaan door de lekkage is verholpen. Anno Walda heeft het juiste middel gevonden en de bruine vegen zijn helemaal verdwenen.

Energie duurzaamheid

Een woord dat momenteel veel gebruikt wordt en waar we ook privé mee te maken hebben. Intern zijn we hier al een tijdje mee bezig en we oriënteren ons op methodes waarbij het energieverbruik naar beneden gaat. Niet door de kachel geheel uit te doen in de kerk maar door gebruik te maken van de ontwikkelingen die plaatsvinden. Waar we wel tegenaan lopen zijn de beperkingen die een kerk als het onze met zich meebrengt. Een status als monument kan soms mooi zijn maar werkt soms ook tegen je.

EEN WARME HUISKAMER'

“Daar is het lekker warm en kan thuis de kachel een graadje lager”.

Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie klaar in de Twaskar (Meinardswei 6).

Even elkaar ontmoeten en bijkletsen. Het is altijd weer gezellig.

Iedereen is welkom!

De koffiezetters.



BERICHT VAN HET AVONDGEBED

Wij willen ons avondgebed in het nieuwe jaar houden januari om kwart over 7 in de kerk.

We willen zingen lied: 315 vers 1 2 en 3

We doen de lezing: Prediker 7: 8 – 14



op woensdag 4

Wij willen danken voor: #Voor onze vrijheid.

#Dat we weer kerst mochten vieren.

#Voor alle vrijwilligers die mensen bijstaan, bezoeken.

#Voor alle mensen die bij Mercy Ships mensen hoop geven op een betere toekomst.

Wij willen bidden voor: #Voor de Oekraïners die hier in Minnertsma zijn gekomen en voor alle andere vluchtelingen in deze wereld.

#Voor deze wereld, voor vrede en gerechtigheid.

#Voor alle mensen die het moeilijk hebben door ziekte of verlies.

#Voor alle vervolgte christenen.

#Voor mensen die in armoede leven.

#Voor onze jonge mensen en jonge gezinnen.

Wilt u thuis weer met ons meebidden? Want God wil gebeden worden en door dat samen te doen komt de Geest in ons midden. Alvast bedankt.

Vriendelijke groet,

Wietske Spoelstra, Petra Abma,

Wietske Lautenbach, Froukje Kuiken.

EVEN VOORSTELLEN



Mijn naam is Cas Pieksma, Er is mij gevraagd om een stukje over mij zelf te schrijven.

Ik ben van 1962 en geboren op een woonark en groot geworden in een gezin met een broer en twee zusjes.

Tot mijn 9de jaar heb ik in Amsterdam gewoond en ben later verhuisd naar een klein dorp vlak boven Amsterdam, Ipendam.

In 1984 kwam ik daar in de kerk op de jeugdgroep Margreet tegen. Samen werden wij een goed team en op 6 mei 1987 zijn wij getrouwd. Ons team werd in de loop van de jaren versterkt met 3 kerels, Ruben, David en Joël en onze dochter Lydia. En zelfs 2 kleinzonen, waarvan er 1 in België woont en de ander vlak om de hoek in Oosterbierum.

In mijn vrije tijd hou ik van prutsen met hout, staal en plasticafval. Ook fotografeer ik graag. Soms word ik gevraagd voor een expositie zoals in januari dit jaar in het Martini Plaza Groningen.

Hoe wij in Friesland terecht zijn gekomen? Ruim 8 jaar geleden zijn onze dochter en haar vriend naar Leeuwarden verhuisd voor een studie. Eenmaal klaar met die studie gaven ze aan niet meer terug te keren naar het westen. Meteen begon het bij ons weer te kriebelen, want toen wij pas getrouwd waren wilden wij ook al naar Friesland verhuizen. We durfden destijds onze banen niet op te zeggen en de stap te zetten.

In juli 2019 hebben we toch de oversteek gewaagd en zijn we in Minnertsga komen wonen op een zeer leuke plek tussen lieve mensen.

Ik ben tijdens ons huwelijk altijd actief geweest in het kerkenwerk maar niet eerder in een ambt. Ik was verrast toen aan mij werd gevraagd of ik diaken wilde worden. Ik heb de taak na gebed en gesprekken met mensen uit mijn omgeving aanvaard. Ik vertrouw en geloof dat God mijn hemelse Vader wil zijn en ook nu met mij meewandelt de weg die ik ga.

U weet nu iets meer van mij. Ik hoop u snel te spreken, wellicht bij het koffie drinken op dinsdag in de Twaskar. Of in de kerk. Zo leer ik ook u beter kennen.

Cas Pieksma.

Ben jij creatief met InDesign of Publisher? Dan zoeken we jou!



Ieder jaar valt eind november de Adventskrant bij iedereen in Minnertsga op de mat. De redactie is hier altijd vlak voor de zomervakantie al mee bezig. Het thema wordt bedacht en de eerste ideeën worden alvast gedeeld. Vanaf september vindt de uitvoering plaats; teksten schrijven, mensen uit het dorp vragen hoe zij denken over het thema, kerstverhalen zoeken etc. Uiteindelijk wordt alle input verzameld, geredigeerd, gecheckt en tot een samenhangend geheel gevormd en in een mooi uitzijende krant vormgegeven.

Na vele edities in de redactie gezeten te hebben en de vormgeving van de Adventskrant verzorgd te hebben ben ik nu op zoek naar een opvolger.

Ben jij creatief en kun je overweg met InDesign, Publisher of andere vormgeving programma's? En lijkt het je leuk

ieder jaar een ander thema rondom kerst op een leuke manier in een krant weer te geven? Dan zijn we op zoek naar jou!

De redactie bestaat uit: Siemy Hamer, Klaske Kerlien, Marieke Nauta, Tsjikke Bloem, Anna Marie Posthumus, Jelte Lindeboom en Akke Hooijenga.

Heb je interesse en/of heb je nog vragen. Stel ze gerust via de e-mail!

Groeten, Maaïke Talsma.

adventskrantminnertsgea@gmail.com

GEBOORTEBERICHTEN

*Dyn hantsje yn dy fan ús,
sa rinne wy hân yn hân.
As broerke en suskes,
in izersterke bân.*

*Wy binne alwer wat grutter
en do bist noch sa lyts.
Do bist ús leave suske,
In freontsje foar altyd.*

Dike tút, Arjen en Anke

Tankber en tige bliid binne wy mei de berte fan ús famke en suske

Eelkje Marie Schuiling
12 septimber 2022

*Wietze Schuiling en Marieke Nauta, broerke Arjen en suske Anke
W. Binnemaleane 2, 9047 VJ Minnertsgea*

*Kies dyn eigen wei
En folgje dyn hert*

Rink Joostema
10 november 2022

*Heit & mem Bauke en Mirjam
Broer Jins & suskes Jente en Fanne
Moaije Peal 1d, 9047 VN Minnertsgea*

Zondag 29
januari 2023

*Later als ik
groot ben?*

**Van 15.00 -
17.00 uur**



**Mfa de
Doarpsfinne**

**Groot en klein.
Kom verkleed.**

Kliederkerk
Minnertsga

nBg

Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

De collecte van zondag 30 oktober 2022 voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft het mooie bedrag van 230 euro opgebracht. Alle gevers hartelijk dank.
Cor Herder.

ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

De opbrengst van onze zendingsdienst van afgelopen zondag 6 november 2022, voor ons gezamenlijk classis project voor de armen en kwetsbaren in Moldavië, heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 255,00. Hiervoor allen dank namens onze commissie.
Met vriendelijke groet, Sjaak Weiland.

OUD IJZER

U kunt uw "oud ijzer" nog steeds brengen bij transportbedrijf Vrieswijk. Gelegen aan de Opfeart in de daarvoor bestemde container.

De opbrengst van het oud ijzer is bestemd voor de Jeugdclubs.



Namens de jeugdouders willen wij hen bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren.

Tevens vinden wij het erg mooi dat de container elke keer weer vol zit, waarvoor dank.

De jeugdouders.

VERHUIZING

Ús mem Tryntsje de Roos-Posthumus is op 12 desimber ferhúze fan de Hermanawei nei Tsjom. Se wennet no yn fersoargingshûs Martenahiem, Dekemastraat 34, 8804 RA Tsjom. Har keamernûmer is 115.

Mei freonlike groetnis,
famylje De Roos.

WIJ WENSEN } dagen
JULIE 365 } Gevuld

met warmte,
liefde en licht