

Tsjerkenijs



***Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga
Jaargang 26 nummer 10 Oktober 2024***

OVERDENKING

Verbazing

Verbaasd zijn. We kennen het vast allemaal. Wij als mensen kunnen ons goed verbazen. We kunnen ons verbazen over hoe de buurman zijn schuurtje bouwt, ons verbazen over uitspraken van sommige mensen, ons verbazen over de keuzes die sommige mensen maken. Kortom, we kunnen ons goed verbazen, maar wat betekent dit woord eigenlijk? Verbazen betekent een grote verwondering. Ik vind dit een prachtige definitie, want verwondering kan zowel negatief als positief worden beleefd. Voor mij kwam dit tot uiting tijdens onze reis naar Albanië. Een prachtig land met vriendelijke mensen en een mooie natuur. De natuur is ook terug te zien op de foto, maar als u goed kijkt, ziet u ook iets blauws aan de zijkant; dat is afval. Ik merkte dat ik me positief verbaasde over de prachtige natuur en mij negatief verbaasde over al het afval dat mensen daar achterlieten. Iedere toeristische plek in de natuur lag vol met afval. Ik verwonderde mij over de nonchalance waarmee mensen dit afval achterlieten, maar het deed me ook iets beseffen. Wij krijgen zoveel moois van God. Als we om ons heen kijken, onze zegeningen tellen, dan schiet ieder woord tekort. Toch besmeuren we dit vaak met afval. We zien de waarde ervan niet in. De natuur in Albanië heeft mij doen beseffen dat we goed moeten omgaan met de zegeningen die we van God hebben ontvangen en deze niet moeten besmeuren met afval. We moeten ons positief verwonderen over iedere zegening die we hebben mogen ontvangen. Tel uw zegeningen één voor één en vergeet er geen.

Jacob Nentjes.



KERKDIENSTEN IN DE MAAND OKTOBER

Zondag 6 oktober

9.30 uur

Collecten:

Extra collecte:

De paaskaars wordt aangestoken door:

Kinderkerk:

Israël zondag

Ds. U. Tjallingi, Bitgum

Koffiedrinken na de dienst

Diaconie en Pastoraal Werk

Israël zondag

Jesse de Haan

Leiding kinderkerk

Zondag 13 oktober

9.30 uur

Collecten:

Extra collecte:

De paaskaars wordt aangestoken door:

Kinderkerk:

Tienerdienst en

Werelddiaconaat

Mw. Tsjikke Bloem

Kerk en Pastoraal Werk

Werelddiaconaat

Sietske Joostema

Leiding kinderkerk

Zondag 13 oktober

15.00 uur

Deuren open vanaf 14.30 uur

Jubileum Dirk Norbuis

50 jaar organist

Zondag 20 oktober

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door:

Kinderkerk:

Da. W. Keuning, Mantgum

Kerk en Pastoraal Werk

Femke Aartsma

Leiding kinderkerk

Zondag 27 oktober

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door:

Kinderkerk:

Dhr. J. Eijkelenboom, Urk

Diaconie en Pastoraal Werk

Anke Schuiling

Leiding kinderkerk

Zondag 27 oktober

19.30 uur

Zangavond

Met zingen op verzoek

AGENDA

- 2 oktober Avondgebed om 19.15 uur in de kerk
6 oktober Kliederkerk om 15.00 uur in MFA 'De Doarpsfinne'
9 oktober Moderamen om 20.00 uur in de Twaskar
18 oktober Kaarten maken bij T. Boomsma, S.v.Andlwei 21 om
14.00 uur
21 oktober Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur
23 oktober Kerkenraad om 20.00 uur in de Twaskar
27 oktober Zingen op verzoek
Publiek mag verzoeknummers aanleveren op een briefje.
Tijdens de zangavond wordt er 'live' geloot en
huisorganist Dirk Norbruis begeleid de liederen.

FANÚT FRJENTSJER

Wat hebben wij een mooie bruiloft gehad! We hebben genoten van alle momenten van de dag. Het heeft al onze verwachtingen overtroffen. We zijn zo dankbaar dat we deze dag van God mochten ontvangen. Met mooi weer en lieve mensen en een gezegende kerkdienst. We willen iedereen via deze weg ook bedanken voor alle lieve kaartjes, appjes en het samenzijn in de kerkdienst. Het was zo vreugdevol om met elkaar te zingen, echt een feestje!

Na ons huwelijk hebben we genoten van onze huwelijksreis en mochten we genieten van een heerlijk huis naast een perenboomgaard. In die week hebben we heerlijk genoten van de natuur, Arnhem en de Apenheul. Fijn, om zo nog even lekker na te genieten.

En nu begint het echte leven weer...het is voor mij even wennen om weer te beginnen. Misschien herken je het wel? Je wilt sommige momenten zo graag vast blijven houden, die rust, liefde en ontspanning. En toch, lukt dat niet altijd. Maar de dankbaarheid overheerst! Deze keer ook de groeten van Jeffrey!

Tsjikke.

FANÚT de tsjerkeried

(20-09-2024)

Septembermaand, opstartmaand.

De agenda's beginnen weer vol te lopen en de dagelijkse bezigheden beginnen hun vaste patroon weer te krijgen, als van ouds

Of.... Als nieuw.

Wanneer kinderen naar een nieuwe groep en/of nieuwe school gaan.

Als je in een nieuwe baan begint.....

Of als nieuwe perspectieven zich openen wanneer je afscheid neemt van de taak of het ambt dat je een aantal jaren met al je gaven hebt vervuld.

Zoals Jitse Kuiken, die als ouderling-voorzitter afscheid heeft genomen, maar wel aan de kerkenraad verbonden blijft als afgevaardigde naar het moderamen van de Classis Fryslân.

En zoals ouderling-kerkrentmeester Sierk Muller, die afscheid nam met een bijzonder ereteken vanuit het college van kerkrentmeesters.

En zoals Tineke de Schiffart-Krol en Sjoerd Visser die afscheid namen als diaken. En zoals daar zijn de jeugdouderlingen Rintje Wiersma en Aalzen Trinus de Haan die afscheid namen om zich te kunnen richten op hun gezin en werk, maar tijdens de startzondag op 15 september, als vanouds, ter ondersteuning hun plek in de banken weer innamen.

Als nieuw.....

Wanneer je ja hebt gezegd en bereid bent om met al je gaven je taak als ambtsdrager te aanvaarden.

Zoals daar zijn Gerda van der Ploeg-Haarsma en Jelte Posthumus als diaken, Marian Krol-Leijstra als ouderling-voorzitter en Jacob Nentjes als ouderling-kerkelijk werker, Geppy van der Meer-van der Kuur en Wally Joostema als jeugouderling, Bram Joostema en Cor Herder als ouderling-kerkrentmeester.

Wat was het fijn dat Geppy tijdens deze dienst belijdenis mocht doen van haar geloof. Het moment was bescheiden, maar met een bijzondere intensiteit. Je gedragen weten door het 'ja' van de gemeente voelt, voor mij in ieder geval, en ik denk dat ik ook namens mijn mede-ambtsdragers mag spreken, als nieuw.

De kerk was prachtig versierd die 8^e september met bloemen aan de banken die het afscheid en de bevestiging een feestelijk tintje gaven.

Die bloemen waren een herinnering aan de kerkelijke inzegening van Tsjikke Martsje en Jeffrey de dag ervoor. Via kerkdienst gemist kon ik

van een afstand de dienst nog meemaken en wat moet het bijzonder zijn geweest om tijdens de viering aanwezig te zijn.

Een volgende stap die Tsjikke en Jeffrey gaan maken, als nieuw, met de Zegen van God.



Als nieuw.

Het thema voor de startzondag op 15 september, met een bijzondere koffietafel als afsluiting van een hoopvolle dienst. Het doet goed om te zien dat de ‘mooie minsken fan Minnertsgea’, na de inspirerende viering, in grote getalen bleven om koffie te drinken en een praatje te maken met elkaar.

Met dit gevoel van ‘samen’ kunnen we met elkaar het thema ‘als nieuw’ dit komende kerkelijk seizoen vast en zeker handen en voeten geven. Dit is voor mij de eerste keer dat ik, als voorzitter van de kerkenraad zijnde, een bijdrage mag leveren aan Tsjerkenijs. Groetnis, Marian Krol.

DIACONIE

Collectes

In de maand augustus zijn de volgende bedragen binnengekomen.

Collectes diaconie: € 73,90; giften: € 355,00; collecte OTS: € 617,00.

Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, dat kan op bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 of via de QR code van de diaconie.

Wij zijn als diaconie zeer blij met de opbrengsten en willen u hartelijk danken voor uw bijdragen.



De Bloemengroet

Aanmelding en/of vragen?

Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manier:

blommengroet@gmail.com

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet:

Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet.

Wilt u ook eens een bloemetje weggeven? Meld je aan, dan wordt je ingeroosterd.

Extra collecte op 6 oktober

Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag in 2024 wordt het werk van Sadaka-Reut, partnerorganisatie van Kerk in Actie in Israël, gesteund. Deze organisatie organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten in Israël. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

Kaartsjes meitsje is moai wurk!



It is wer safier, tiid om kaartsjes te meitsjen foar minsken dy't wol in steuntsje yn de rêch brûke kinne.

Op 18 oktober is elk dy't kaartsjes meitsje wol, wolkom by T. Boomsma.

Om 14.00 oere stiet de tee/kofje klear. Oant dan!

Werelddiaconaat

Op zondag 13 oktober staat de dienst in het teken van het

werelddiaconaat. Tijdens deze dienst willen wij uw aandacht vragen voor **Boeren en gezinnen in Indonesië.**

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen.

Wat betekent dit project voor Dedi?



Het is steeds minder winstgevend om boer te zijn op Zuid-Sumatra. De kosten voor kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden steeds hoger, terwijl tussenhandelaren steeds minder voor onze producten betalen. Met steun van Kerk in Actie heb ik geleerd om duurzaam te verbouwen. Ik gebruik natuurlijke, zelfgemaakte mest en ben zo niet meer afhankelijk

van dure chemische middelen. Bovendien is het beter voor de grond, en voor onze gezondheid. Ook vorm ik samen met andere boeren een coöperatie. Zo staan we sterker, en kunnen we hogere prijzen vragen voor onze producten.”

De deeldoosjes voor het werelddiaconaat zullen in de week van **7 t/m 12 oktober** bij u worden opgehaald.

‘EEN WARME HUISKAMER’

Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie klaar in de Twaskar (Meinardswei 6).
Even elkaar ontmoeten en bijkletsen. Het is altijd weer gezellig.
Iedereen is welkom!

De koffiezetters.



NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING WOENSDAG 26 JUNI 2024

Presentatie nieuwe website:

Gerrit en Tini hebben een nieuwe website voor de kerk gemaakt en presenteren het concept op de kerkenraadsvergadering.

De nieuwe website ziet er mooi en overzichtelijk uit en kan per geval ook worden aangepast en uitgebreid. Het concept wordt door kerkenraad goedgekeurd en Gerrit en Tini gaan verder met ontwikkelen. Alle geledingen moeten nog wel teksten voor de website aandragen, het liefst voor september aanstaande, dan kan de website in de lucht met het komende winterseizoen. Adres nieuwe website: www.kerkminnertsga.nl

Opening:

De voorzitter opende de vergadering en leest een stukje voor: Gods vriendschap en gaat voor in gebed.

Vaststelling verslag kerkenraadsvergadering:

De notulen van 17 april 2024 worden goedgekeurd.

Mededelingen en ingekomen stukken en verslag afgevaardigden:

Uitnodiging Agrarisch pastoraat:

Hier zouden Jitse en Johannes heen maar omdat ze zich niet tijdig hebben aangemeld was er helaas geen plaats meer.

Diensten:

30 juni HA voorganger H. Post-Knol en collecte is bestemd voor Deelkast

7 juli Doopdienst Sibrich Zijlstra wordt gedoopt, voorganger is ds. v/d Heide.

Bevestiging en afscheid ambtsdragers op 8 september, voorganger ds. Kraan.

Aftredende ambtsdragers:

Voorzitter

Jitse Kuiken

(Jitse blijft ouderling met een speciale opdracht als afgevaardigde voor de classis en is verder geen actief lid meer van de kerkenraad).

Kerkrentmeester

Sierk Muller

Diaken

Tineke de Schiffart-Krol

Sjoerd Visser

Jeugdouderling

Rintje Wiersma

Aalzen de Haan

Bevestigd in deze dienst worden de ambtsdragers

als ouderling/kerkelijk werker

Jacob Nentjes

als ouderling

Marian Krol - Leijstra

als ouderling-kerkrentmeester

Abraham Joostema

Cor Herder (herbevestiging)

als diaken

Gerda v/d Ploeg – Haarsma

Jelte Posthumus

als jeugdouderling

Geppy v/d Meer – v/d Kuur

(Geppy zal tevens belijdenis van haar geloof afleggen).

We mogen als kerkenraad blij zijn dat bijna alle vacatures zijn vervuld, er blijft nog één vacature openstaan van jeugdouderling.

Ronald zal de gegevens van de nieuwe ambtsdragers doorgeven aan ds. Kraan.

Bezwaar maken kunnen de mensen tot 4 augustus schriftelijk kenbaar maken bij de voorzitter.

Zomerdiensten op Het Bildt:

De diensten komen voor in het kastje voor bij de kerk.

In het vervolg komen alle diensten in de kast voor bij de kerk, Andries regelt dit met Oege.

Nieuwe pastoraat en beleidsplan:

We komen hier in september op terug Tsjikke wil eerst met Jacob eerst even overleg.

Verlagen in Tsjerkenijs:

Jaarcijfers van de kerk, diaconie, zending en begraafplaats

worden alleen tijdens de gemeenteavond besproken en komen niet in Tsjerkenijs.

Verlagen kerksraadsvergaderingen komen in Tsjerkenijs en er worden geen bedragen in de verslagen vermeld. En als mensen vragen hebben kunnen ze zich melden.

Diaconie:

Op de notulen zijn geen op- en aanmerkingen en worden goedgekeurd. Jo de Schiffart stopt als boekhouder voor de diaconie en Willem Lautenbach wordt de nieuwe boekhouder.

Kosten voor de attenties (bloemen e.d.), hoe is dit geregeld.

De attenties die door ouderlingen worden gehaald, wordt betaald door de kerk. De bloemengroet op zondag wordt betaald door de diaconie.

Kerkrentmeesters:***Ouderlingenberaad:***

Op de notulen zijn geen op- en aanmerkingen en worden goedgekeurd. Ring Barradeel zoekt een ouderling voor de regionale classis, Jitse stelt hem als ouderling beschikbaar voor de regionale classis, Jitse blijft dan bijzondere ouderling met een speciale opdracht, de Kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Jeugdwerk:

Op de notulen zijn geen op- en aanmerkingen en worden goedgekeurd. Leuk stukje zoals de notulen zijn beschreven.

Rondvraag:

Geen vragen binnengekomen.

Sluiting:

Yvonne sluit de vergadering met een gedicht: In elke dag.

KERKRENTMEESTERS

Veranderingen in het college

Op zondag 8 september mochten we afscheid nemen van onze voorzitter Sierk Muller. Na eerst vele jaren in het College van Beheer zitting te hebben gehad was hij na de fusie de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Dit werk heeft hij op geheel eigen wijze invulling gegeven en hij was een baken van rust in onze groep. Gezien de lange periode (23 jaar) vonden wij het belangrijk om hem extra in het zonnetje te zetten en hebben wij via de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer een oorkonde en speld aangevraagd. Nel Haarsma heeft hem tijdens de dienst de versierselen opgespeld. Wij

willen hem nogmaals bedanken voor al het werk dat hij heeft gedaan voor de gemeente.

Als er een voorzitter vertrekt moet er ook een nieuwe voorzitter komen en in Andries Vrieswijk denken wij een heel goede vervanger gevonden te hebben. Bram Joostema is nu de nieuwe 2^e voorzitter. Bram heeft voor ons ook zitting genomen in de Stichting Dorpsmonument Meinardskerk.

Wij wensen beiden veel succes toe in hun nieuwe functie.

Grote schoonmaak

Op zaterdag 28 september hebben we weer een grote schoonmaak van de kerk gedaan, diverse vrijwilligers waren benaderd en we hopen dat bij het lezen van dit stuk de kerk weer opgeruimd en schoon is.

Onze hartelijke dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen.

Extra scherm

Er is een extra scherm geplaatst achter de preekstoel voor de kerkenraadsleden in de banken. Nu is het voor hun ook gemakkelijker om de liederen mee te zingen.

Solidariteitskas

Binnenkort zal er weer een bedrag geïncasseerd worden voor de solidariteitskas, dit is € 12,50 per persoon. Dit bedrag moet door ons afgedragen worden aan de landelijke PKN. Wanneer een gemeente verbouw plannen heeft dan kan hier een bijdrage in de kosten gevraagd worden. Zo hebben wij een bijdrage gekregen voor de verbouw van de toiletgroep en de dakbedekking.

Vriendelijk verzoek om deze incasso niet te storeren omdat het voor ons als gemeente een bron is voor de plannen die wij hebben maar ook omdat andere kerken hier hun plannen mee kunnen realiseren.

Verjaardagfonds

In de eerste 6 maanden heeft dit het mooie bedrag van € 1.500,00 opgebracht, alle schenkers, rondbrengers en ophalers hartelijk dank hiervoor. De bestemming van dit bedrag is deze keer het oude ruit van de Rabobank. Dit ruit is toentertijd geschonken en ligt momenteel in 't Alibi.

Het plan is dat dit te zijner tijd komt te hangen in de toren van de kerk en hiervoor moet er een omlijsting komen en verlichting.

Nieuwe website Kerk Minnertsga

Het is bijna zover dat de nieuwe website kan worden gelanceerd want die staat inmiddels in de startblokken. De website is in eigen beheer ontworpen en gemaakt. Volgens de makers is er een website met smoel en lef gemaakt die een geheel eigen uitstraling heeft en overzichtelijk is. Maar voordat we de website voor het grote publiek openstellen, willen we eerst de website laten beoordelen door een testpanel.

Wil je ons helpen om de nieuwe website kritisch te bekijken en feedback geven? Neem dan contact op met Tini Boomsma, 06 2337 8838 of een email naar webmasterpknmsga@hotmail.com





kliederkerk

ZONDAG

6

OKTOBER

15.00 UUR

MFA DE
DOARPSFINNE

THEMA:
'ALLE KLEUREN
VAN DE REGENBOOG'

KOM IN JE
FAVORIETE
KLEUR

EVEN VOORSTELLEN

Hoi, ik ben Geppy van der Kuur. Ik woon met Michel en onze kinderen Ymke, Jolt, Hilde en Brecht aan de Sixma van Andlawei, samen met onze schapen, geiten, kippen en de kat. Ik werk twee en een halve dag per week op de basisschool in Hallum, in groep 1 en soms in groep 3. Ik ben graag buiten, je ziet me ook vast wel eens door en om Minnertsgea heen wandelen. Ook ben ik graag in en om het huis iets met de kinderen aan het maken of aan het doen. En ik hou er ook van om er even lekker op uit te gaan.



De meeste mensen uit het dorp kennen mij wel. Maar ik zit sinds kort in de kerkenraad, vandaar dat ik me even voorstel. Sinds begin september ben ik jeugdouderling, en samen met de andere jeugdouderlingen Yvonne, Tjerk en Wally willen we de jeugd, en ook met name de jeugd van 9 jaar en ouder weer actief maken binnen onze PKN- gemeente. Door verschillende activiteiten te organiseren en er op deze manier een gezellige viering, middag of avond van te maken, hopen we ze het warme jeugdclubgevoel, wat sommigen van jullie misschien zelf nog wel herkennen, weer te geven!

TIENERDIENST

Op 13 oktober start de eerste tienerdienst. Dit is voor alle jongeren vanaf 9 jaar. We merken dat sommige oudere kinderen de kerk niet altijd meer leuk vinden en wat meer uitdaging zoeken. Daarnaast willen we de jongeren ook echt ontmoeten en met ze optrekken. Tijdens de dienst gaan de jongeren samen met de andere kinderen de dienst verlaten en gaat zij naar de Twaskar om daar zelf een programma te volgen. Na de dienst komen ze weer in de kerk of kunnen ze bij de Twaskar opgehaald worden. Het is voor ons ook een oefenen en kijken hoe het gaat, maar we zijn erg enthousiast om dit te starten! Dus alle 9+’ers zijn van harte welkom!!

De jeugdouderlingen & pastores.

*Jij bent
Het licht*

TIENERDIENST

**13 OKTOBER
9:30 UUR @ KERK!**

WEROMSJOCH OP IT DIAKONALE WURK

Doe't ús 12/13 jier lyn frege waard om diaken te wurden foar ús tsjerke ha wy direkt "ja" sein.

It like ús moai wurk ta en dat wie it ek. Wat hawwe wy in protte dingen organisearre foar ús gemeente en der bûten!

Wy sille in pear dingen opneame, earst de jierlikse:

- It klearmeitsjen fan de liturgyen foar de wrâlddiakonaatsneinen, altyd wer moai om te sjen wat de mooglikheden binne om der in moaie tsjinst fan te meitsjen en in projekt finansjeel te helpen.
- De nachtmiełtsjinsten. Dat wie altyd wer spannend hoe't it ferrinne soe mei alle kearen wer in oare dûmny. En wy binne begûn mei it nachtmieł op wite tongersdei yn de kring, hiel bysûnder.
- De reiskes foar 65+ (letter 67+). It betinken fan de útstapkes en soms yn 't foar der efkes hinne. Altyd wer in feest om mei blide minsken op stap en neitiid lekker ite yn it MFA.
- It projekt Minima yn it Bildt. It wie altyd moai om te sjen hoe tankber de minsken binne dy't in slúf mei ynhâld krigen.
- De krystfiering, earst yn de Twaskar, letter yn it MFA. En nei ôfrin it rûnbringen fan de krystbakjes.
- It Brouwersfûns. In protte widdowen hellen harren bôle en sa op en dronken in kopke kofje mei oaljekoeken.

En de oare aktiviteiten, sa as:

- Meielkoar yn de bus nei Nederland Zingt yn Utert. In hiele ûnderfining.
- It opsetten fan de blommegroet. De minsken binne soms hiel ferrast dat se in blomke krije fan tsjerke, it is dêrom ek in grut sukses.
- En doe kaam de koroanatiid. Foar ús as diakony in bysûndere tiid. Wy mochten hast neat dwaan, mar ha dochs ferskate moaie dingen dien. Sa as de kuorkes mei itensguod del bringe by 75 plussers, en de krystfiering útstjoerd fanút de tsjerke, wêr't allinne de diakenen en de muzykgroep wienen. De minsken koenen thús meilústerje, sommigen diene dat by elkoar op besite. Foar de tsjinst brochten wy de liturgy en wat lekkers by

de minsken. En doe't it wer mocht mei elkoar de bôle-iterij yn it MFA.

- Doe is it kofjedrinken op tiisdeitemoarn ek ûntstien. Earst yn de konsistoarje, no yn de Twaskar. In protte minsken fine it prachtich om efkes gesellich meielkoar te praten; de rûnte is altyd fol.
- Ek is der no elke 1° snein fan de moanne kofjedrinken yn tsjerke nei de tsjinst.
- Doe't de Oekraïners kamen ha wy in aksje foar har holden, troch it hiele doarp. Elk wie ree om mei te helpen en om de doarren iepen te setten en/of guod oan te bieden om te ferkeapjen. In grut sukses. Wy binne noch hieltyd belutsen by de Oekraïners troch it sammeljen fan bananedoazen mei klean, itensguod en knuffels, yn gearwurking mei de Fryske Rijders.
- Dit lêste jier is der yn Minnertsgea noch in “deelstation” kommen. Dêr wurdt in protte gebrûk fan makke, spitich dat dat nedich is.

De taak fan in diaken wurdt omskreaun as:

delen wat de gemeente aan gaven geschonken is, helpen waar geen helper is en getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Dat ha wy besocht sa goed mooglik te dwaan. Mar behalve oare minsken wat bringe, hat it wurk ús ek wat brocht. De moetingen mei oare minsken wiene altyd waarm en smieten moaie weardefolle petearen op. En de aktiviteiten brochten ús wille, tankberens en foldwaning om't wy sjen koenen dat it de minsken goed die. It learde ús om te sjen nei de lytse dingen yn it libben en net altyd mar mear, mear, mear, mear, mear, mar wiis wêze mei de dingen dy't je ha.

Wy binne tankber dat wy dit wurk, yn gearwurking mei jimme allegearre dwaan mochten. Wy sille it misse en sjogge mei in protte wille en foldwaning werom op dizze perioade.

Wy winskje elts, en yn it bysûnder de diakony, in protte stipe en Gods seine ta by it wurkjen yn de tún fan ús Hear.

Sjoerd Visser en Tineke de Schiffart-Krol.

AVONDGEBED

Het avondgebed zal gehouden worden op
2 oktober 2024 om 19.15 uur in de kerk.

Wij gebruiken het getijdengebed uit het liedboek
190A.

Lezing: Psalm 6: 1 -11; Zingen: Lied 538 1 en 4



Wij willen danken voor:

- # de nieuwe ambtsdragers en de mensen die afscheid hebben genomen.
- # al het goede en positieve.
- # Gods grote liefde voor de wereld.
- # Dankber foar de moaie nei-simmer.

Wij willen bidden voor:

- # iedereen die het moeilijk heeft.
- # Om respect, vertrouwen en geloof.
- # foar de unrest yn'e wrald, mar ek tichtby.
- # Litte wy probearje in stapke werom to dwaan om sa in oar de romte to jaan.

Wilt u ook weer met ons meebidden vanuit uw huis?

Nog even over het bakje met de uil
voor de gebedspunten. Dank u wel dat
u meedenkt en briefjes inlevert om
voor of om te bidden.

Fijn dat we zo ook met elkaar
gemeente kunnen en mogen zijn met
de hulp van onze Heer.

Een warme groet,
Wietske Lautenbach
Wietske Spoelstra
Petra Abma
Froukje Kuiken



TSJERKEPAAD

Onderstaand gedicht is een gedicht uit de bundel "Op è drompel" van dhr. Bauke Tsjibbeles Miedema (destijds woonachtig aan de Miedleane) die hij heeft geschreven na het overlijden van zijn vrouw.

In Tsjerkepaad van het afgelopen seizoen werden er een aantal van zijn gedichten uit deze bundel tentoongesteld waaronder deze.

FUOTPRINTEN

*Ik dreamde en sjuch ik roun,
Op't strân doe 't ebbe wie.
'k wie net allinne, want de Hear,
Roun nêst my, in hiel ein fier.*

*Tegearre rounen wy it libben troch,
en lieten yn it droege sân,
in spoar fan printen. Twa by twa.
De Hear hie my by de hân.*

*Doe seach ik ris efterom,
Oereage hiel myn libbenspaed.
De tiden dat ik folle wille hie,
Mar ek de smerten dûnker skaed.*

*En doe't ik goed dat paad beseach,
Dat muoilik wie soms te gean.
En der't ik amper fjirder koe,
Mar ien pear printen stean.*

*Ik frege: Hear wer wiene Jo,
Just der, wer ik Jo hawwe moast.
Op't muolikst fan myn libbenspaed,
En 'k sels net fjirder doarst.*

*De Hear seach my fol leafde oan,
En sei : Ik bin fol ûntfermen,
Doest sels gjin stap mear sette doarst,
Droech Ik dy op Myn earmen.*

JUBILEUMCONCERT 50 JAAR

Organist Dirk Morbruis

MET MEDEWERKING VAN:

FARDAU V.D. WOUDE

RONALD POSTEMA

PIETER & WIEBRIG
REITSMA

LEMSTER MANNENKOOR
O.L.V. FEIKE VAN TUINEN

ALEF WIERSMA

SPECIAL GUEST



Presentatie Reina Hibma

13 | OKT | 2024

Aanvang 15.00 uur
Meinardskerk Minnertsga

Deuren gaan open om 14.30 uur

TERUGBLIK STARTZONDAG

Na de mooie diensten tijdens de vakantietijd, gezamenlijk met de Bildtse kerken nu weer in onze eigen kerk. En ook al gelijk bijzondere diensten, zoals afgelopen zondag de start van het winterwerk. De dienst was voorbereid door de jeugdouderlingen en zij hadden ook de leiding. Tsjerk heette ons allemaal welkom en vertelde iets over het thema: "Als nieuw". Dit is tevens het thema van de landelijke kerk dit hele seizoen. We zongen mooie bijpassende liederen. Geppy vertelde een verhaal voor de kinderen, zij mochten allemaal naar voren komen. Het verhaal ging over nerfmanneltjes, gemaakt door een houtsnijder. Iedereen is bijzonder gemaakt, de een is niet meer dan de ander. Hierna mochten de kinderen in het koor van de kerk kleuren en de poppetjes versieren en mooi aankleden. Na de schriftlezingen stelde Tsjerk enkele vragen, o.a. : "Wat zou je meer willen doen of misschien anders m.b.t. je geloofsleven". Het kon op een briefje worden geschreven of gelijk voor de microfoon worden gezegd. Het is toch nog een beetje onwennig om dat zo maar te doen, maar er werd wel gebruik van gemaakt, soms verrassende opmerkingen. Iedereen wil toch graag z'n steentje bijdragen. Dat konden we zien na de dienst. Een ieder mocht iets lekkers meenemen, zoet of hartig om samen te delen tijdens het koffiedrinken. Alles

stond uitgesteld op de tafel: appeltaart, chocoladjes, oranje koek, hartige koekjes, monchoutaartjes, cake, beskutetaart, fruit met yoghurt of kwark in een potje, snoep voor de kinderen en nog meer, het was een feestje en er was



genoeg voor iedereen. Wat over was is later nog uitgedeeld in het dorp. Zo is er al weer een mooi begin gemaakt.

Tjitske Posthumus-Lemstra.

BAZAAR 2025

De bazaar is gepland op 9 mei 2025. De sokkenbreisters zijn druk bezig om een voorraad sokken te breien. Wanneer u tijdens de wintermaanden al gebreide sokken nodig heeft kunt u deze halen bij Hieke Hoekstra op de Skoalstrjitte 18. De opbrengst gaat naar het doel voor de bazaar.

Vorige keer hebben we een speeltoestel voor het nieuwe schoolplein gerealiseerd. De kleinste groepen zijn daar heel erg blij mee. Er is ook een bedrag gedoneerd naar de werkgroep van Minnertsga Vroeger, waar ze een scanner voor willen aanschaffen.

Voor het doel van de Bazaar in 2025 hebben we een aantal verenigingen in ons dorp gevraagd om mee te denken. Dit heeft tot nu toe, nog niet iets opgeleverd. **Daarom willen we nu aan alle bewoners van Minnertsga vragen om hierin mee te denken.** We zoeken iets waar het hele dorp van kan profiteren. Uw ideeën kunt u door geven aan Piet Haarsma of Aukje Joostema

Ook kunt U nu alvast meehelpen, door het sparen van DE punten of andere punten, hiermee kunnen we iets voor de verloting kopen. Hebt u verkoopbare spulletjes, zoals handdoeken, toiletartikelen of serviesgoed Leg dit alvast achteruit. Of breng het bij Zwanie van der Schaaf.

Namens de Bazaarcommissie,
Aukje, Piet, Foeke en Hieke, Zwanie, Tini, Bea, Klaas Evert, Wietske.

Minsken fan ‘e wei

Nijsbrief fan ‘e classis; Jiergong 2024 - Nûmmer 5

‘Hark ris, jimme dy’t sizze:

*hjoed of moarn sille wy nei dy-en-dy stêd tagean,
dêr in jier tahâlde, hannel driuwe en winst meitsje.*

Wylst jimme sizze moasten:

As de Hear it wol, sille wy libje en dit of dat dwaan.’
(Jakobus 4:13 en 15, NFO)

Deo Volente

Ik meitsje it mysels wol lêstich, mei sa'n tekst út Jakobus boppe de nijsbrief. Men heart de wurden 'zo de Here wil' of 'Deo volente' net sa faak mear, okkerdeis waarden se [soe ik sizze, RR] my út ûnferwachte hoeke wei ûnder de noas wreaun yn ferbân mei al ús tsjerklike plannemakkerij. Tochten wy no wier dat wy sa de takomst fan de tsjerke beskiede kinne? Dat sette my oan it tinken. Mar hoe kombinearje ik dat mei alles wat ik fierders noch mei jim diele wol? Wy hawwe yn ús classis nammentlik moaie plannen foar it nije seizoen en it soe wol handich wêze as jim dy alfêst yn jim agenda sette . . .

Moetingsdei tsjerklik wurkers

Ferline jier wie der in bysûnder slagge byienkomst foar tsjerklik wurkers. It gie doe benammen oer de posysje fan tsjerklik wurkers yn ús tsjerke. Dit jier is der wer sa'n byienkomst, mar dan mei in mear taspitst tema: de preek. Kees van Ekris, dit jier 'theoloog des Vaderlands', sil der in ynlieding oer hâlde. Dêrnei geane wy yn petear en moetsje inoar by in middeismiel. It gehiel sil heve op 9 oktober 2024, fan 9.30 oere oant 13.30 oere yn De Lantearne te Surhústerfean. Graach oanmelde by ús scriba: classisfryslan@gmail.com.

De klassis komt nei jo ta!

By de weryndieling fan de klassen yn 2018 binne yn Fryslân de sân klassen gearfoege yn ien. Foar in protte gemeenten is de ôfstân nei dy iene klassis in hiel ein grutter wurden. De Ring fangt dat foar in part op, mar dochs: wy wolle klassis en gemeente wer wat tichter byinoar bringe. Wat wy earst besykje sille om dat foarinoar te krijen is it plak

fan ús gearkomste. De klassikale gearsit dêr't al ús 30 ôffurdigen byinoar komme sit tenei hieltyd op in oar plak yn ús klassis wêze:

- op 19 novimber 2024 yn Burgum,
- op 23 jannewaris 2025 op de Jouwer
- en op 22 maaie 2025 yn Frjentsjer.

Om it foar elk mooglik te meitsjen om mei te dwaan begjinne wy om 19:15 mei in koarte fiering. Gasten binne dêrby wolkom en dat wolkom jildt ek foar it grutste part fan de gearsit. Wês wolkom!

Preekfoarsjenning nije styl

Yn de klassikale gearsit yn novimber sil foaral de preekfoarsjenning op it aljemint komme. De preekfoarsjenning jout yn al mar mear gemeenten swierrichheden en ek dêrtroch wurde foargongers al mar earder skille: soms al twa jier yn 't foar. Dat lêste kin fansels net de bedoeling wêze en dêrom sille wy meiïnoar sykje nei kreative oplossings. Hjirboppe skreau ik al dat gasten wolkom binne by de gearsit en dat jildt yn dit gefal benammen foar de preekregelers.

Oprop oan de preekregelers

Ik kin no fansels noch net sizze wat de konklúsjes yn novimber wêze sille, mar it soe my gjin nij dwaan as wy in datum ôfprate wêrop't it jachtseizoen foar de preekfoarsjenning begjint. Dêrom rop ik preekregelers en ek predikanten, emearity en preekkonsinhâlders op om te wachtsjen mei it meitsjen fan ôfspraken foar 2026 oant wy de besluten fan de novimbergearsit bekend makkke hawwe. Rieplachtsje dêrta de berjochten op ús webstee www.classisfryslân.nl.

Wêr bliuwt de jongerein?

Oars as wat mannichien tinkt is der echt wol jongerein aktyf yn de tsjerke. De swierrichheid is allinnich dat we nea krekt witte fan wêr. Der kin in skoft lang in aardige jongereingroep in jo gemeente wêze, mar fanwegen wurk en stúdzje kin dy ek samar wer ophâlde. Earne oars komt dan in nije ploech om't in moaie groep fan de bernenjontentsjinst kontakt hâlde wol. Oars is der wol in fonkje fan de Hillige Geast. Elk seizoen is it wer oars. En wat no as sa'n groep de begelieding fan in professional siket? It soe moai wêze as wy yn de klassis ien of mear jongereinwurkers mei in pasjende oplieding hienen dy 't wy dêr ynsette kinne dêr't der ferlet fan is. De klassis foarmet no al in wurkgroep om soks op te setten; wy sykje no gemeenten dy 't hjiryn meitinke wolle,

middels foar frij meitsje wolle of sels in jongereinwurker sykje.
Reaksjes binne wolkom op myn mailadres.

Themarûnte “Earmoed”

Yn de maitiid 2025 sil Jannie Boonstra (konsulint Kerk in Actie) yn de mande mei ûnderskreaune fjouwer byienkomsten oer it thema “Earmoed” organisearje foar de diakonyen yn ús klassis. De earmoed is meastentiids “stille earmoed” en om de sinjalen dêrfan goed op te fangen en om der adekwaat op te reagearjen is mei inoar neitinke oer de manier fan oanpakken fan belang. De byienkomsten wurde hâlden op middeis en op jûnen en op fjouwer ferskillende lokaasjes. Foar elk is der dus wol in mooglikheid om der by te wêzen:

- 10 maart (jûns) It Hearrenfean
- 17 maart (middeis) Stiens
- 24 maart (jûns) Snits
- 31 maart (middeis) Surhústerfean.

Njonken diakens binne ek oare belangstellenden fan herte wolkom!

Wurkjend fermogen

Sa’t jimme miskien witte wurdt der ûnder de oantsjutting “wurkjend fermogen”(“werkzaam vermogen”) de lêste jierren yn ús tsjerke praat oer it tsjerklike fermogen en de mooglikheden om dat yn ferbûnens en solidariteit fruchtber te meitsjen foar it hiele mienskiplike tsjerklike libben. Ut namme fan û.o. de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer docht Gerard Frank Sollman ûndersyk nei de ferskillende ynsichten oer dit thema yn ús tsjerke.

Op syn fersyk ha ik in oantal gemeenten yn ús klassis útsocht dy’t hjir hiel ferskillend oer tinke. Miskien is jo gemeente dêr wol net by en soene jimme hjir krekt wol graach oan meidwaan wolle. As jimme my dizze moanne noch in mailsje dêroer stjoere sille wy besjen oft dat noch kin. It soe moai wêze as der safolle mooglik wizen fan tinken meinommen wurde.

Fjouwerjierliks besyk klassispredikant

De klassispredikant moat ien kear yn de fjouwer jier in besyk bringe oan jimme tsjerkeried om te hearren hoe’t it der foar stiet mei it geastlik libben yn jimme gemeente. Sa’n syklus fan fjouwer jier is moai, ek om der foar te soargjen dat ik net yn de iene gemeente hiel faak en yn in oare hielendal net kom. Ik gean der dus, sa yn folchoarder, moai mei

troch. Yntusken praat it wol sa maklik as der ien of in pear stevige fragen op'e tafel lizze! Dus ik helje jimme gemeente ek graach wat nei foaren as der sokke fragen binne. In mailsje fan jimme scriba is al genôch.

Deo Volente

Wat sei Jakobus ek al wer oer al dy plannen? '*Jimme witte net ienris hoe't it der moarn mei jim libben foarstiet. Want jimme binne as in damp dy't efkes ferskynt en dan wer ferdwynt.*' Dat skriuwt er yn 4,14. It jout gjin foech, om de takomst yn beton te jitten, der moat ek in gatsje iepen bliuwe foar de Geast. 'Tenzij de wederkomst ons voor is', sei in kollega der dan by elke ôfspraak by. Under dat foarbehâld hoopje ik, dat jim dochs wat mei ús plannen dwaan kinne.

Mei groetnis,

dû. Riemer Praamsma, classispredikant

(06-58013225 | r.praamsma@protestantsekerk.nl)

VAN DE REDACTIE

**In week 48 van november verschijnt weer de
Adventskrant.**

**Hierdoor vervalt het decembernummer van Tsjerkenijs.
Wilt u daarom de kopij voor november én december
inleveren vóór 21 oktober a.s.?
Bij voorbaat hartelijk dank!**



QR-code Kerk
algemeen