

Tsjerkenijs



Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga
Jaargang 26 nummer 6 Juni 2024

OVERDENKING

Een lekkend dak

Vorig najaar had ik een vierkant schuurtje gebouwd voor de kleine dingen die in de winter opgeruimd moeten worden. Voor de technuten onder ons, compleet met kantschot en een stadsuitloop voor het vele regenwater wat er hier in Friesland valt. En dan afdichten met bitumen, vroeger werd dat dakleer genoemd.

Je snapt het al, na de eerste beste regenbui begon het dakje te lekken en ik baalde.

Het dak had ik gemaakt van OSB-plaat, een soort vezelplaat van geperste houtsnippers. Het nadeel van deze plaat is dat deze niet goed tegen vocht kan. Dus ik had een dubbel probleem. Wat nu, dan maar een extra laag bitumen er over? Ik weer naar De Vries hier in ons dorp en maar weer een stuk of wat meters bitumen halen van de rol. Weer het dak op met de ladder, met nieuwe hoop en vastberadenheid.

Nu maar wachten op een droge dag en tussen tijds wel tien keer met speciale kit in de weer. De OSB-plaat had ondertussen aan de onderzijde diverse zwarte plekken van het vocht gekregen, niet zo fraai. Eindelijk werd februari 2024 een weekje droog. Nu durfde ik het aan. Met een Stanley mes snijden op de juiste maat en dan vast branden op de eerste lekkende bitumen laag.

En wat denk je? Weer niet gelukt. Na een paar kleine regenbuien weer druppels aan het plafond en op de vloer. Die lekten zo van de OSB-plaat naar beneden. Nu baalde ik pas echt. Bijna een half jaar verder, tijd en geld armer en het probleem was nog niet opgelost.

Margreet, mijn steun en toeverlaat, gaf een wijs advies: trek alles eraf en begin opnieuw. Ik wilde er eigenlijk niet aan want ja, dat kost weer een hoop centen en tijd. Na een paar dagen wikken en wegen ben ik weer naar de Vries gegaan. Toch maar een nieuw stuk bitumen gekocht van de rol. Ik besloot geen kantschot en geen stadsuitloop te gebruiken, gewoon plat en lekker simpel.

En wat denk je? Potdicht en het zag er nog fraai uit ook! De vlekken werden minder en droogden op.

Ik opgelucht en blij. Waarom ik je dit verhaal vertel?

Lijkt dit niet op ons mooie leven waarin er wel eens wat fout gaat. Zijn wij zelf soms niet zo lek als dat dakje?

Je zegt iets verkeerd, je doet iets waar je zelf meteen van weet dat het geen goed idee was. Maar wat doe je? Gewoon een stuk op het lek plakken en doorgaan. Toch blijkt vaak na verloop van tijd of soms meteen al dat dit geen goede oplossing is. De vriendschap heeft toch een deuk opgelopen. Je voelt je ongemakkelijk als je degene ziet die last heeft gehad van jouw gedrag, van een opmerking. Of je hebt juist nagelaten om aan iemand aandacht te besteden die het hard nodig had.

Gaten dichten heeft geen zin, het lek blijft bestaan. Pak het in één keer grondig aan. Kom met je lek bij God. Toon Hem jouw gebreken. Laat je opnieuw bekleden met Zijn liefde. De momenten in het leven waar je spijt van hebt worden je vergeven als sneeuw voor de zon als je Hem je gebreken toont en om vergeving vraagt.

Je hoeft niet meer achterom te kijken, je kunt verder gaan alsof je opnieuw geboren bent. Hoe mooi is dat?

Cas Pieksma.

KERKDIENSTEN IN DE MAAND JUNI

Zondag 2 juni

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door:

Kinderkerk:

Koffiedrinken na de dienst

Fryske Tsjinst

Dhr. P. Speelman,

Folsgeare

Kerk en Pastoraal Werk

Roan Stienstra

Leiding kinderkerk

Zondag 9 juni

10.00 uur

Collecte:

De paaskaars wordt aangestoken door:

Tentdienst bij MFA

F. Hartmann, Ameland

Zending (Moldavië)

Boaz Wiersma

Zondag 16 juni

9.30 uur

Collecten:

Extra collecte:

De paaskaars wordt aangestoken door:

Kinderkerk:

Themadienst

Commissie bijzondere
diensten

Kerk en Pastoraal Werk

Jeugdwerk

Julian Stienstra

Er is geen kinderkerk

Zondag 23 juni

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door:

Kinderkerk:

Drs. J.L. de Haan, St.

Annaparochie

Diaconie en Pastoraal Werk

Irene Joostema

Leiding kinderkerk

Zondag 30 juni

9.30 uur

Collecten:

Extra collecte:

De paaskaars wordt aangestoken door:

Kinderkerk:

Bevestiging ambtsdragers?

Da. H. Post-Knol, Dronryp

Diaconie voor Deelstation
en Pastoraal Werk

Kerk

Siebe Tilma

Leiding kinderkerk

AGENDA

5 juni	Avondgebed om 19.15 uur in de kerk
12 juni	Moderamen om 20.00 uur in de Twaskar
24 juni	Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur
26 juni	Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in de Twaskar

WELKE PASTORES DOET DE BEGRAFENIS?

We hebben met het nieuwe pastorale plan geen vaste wijken meer. Nu Jacob Nentjes bij ons is komen werken, zijn er weer twee pastores die de begrafenis kunnen doen.

Daarom hebben we nagedacht over een goede manier van communiceren.

In het geval dat er een overlijden is kan de familie of de bode de coördinator van dienst bellen: 06 13028735

Zij zullen dan contact opnemen met de pastores en die zullen onderling beslissen wie de begrafenis gaat doen. Zij nemen dan contact met de familie op.

Op deze manier kunnen wij het werk goed verdelen.

Als er al contact is met één van de pastores, dus Tsjikke of Jacob tijdens bijvoorbeeld een ziekbed, dan is er altijd overleg mogelijk en zal de begeleidende kerkelijk werker waarschijnlijk de begrafenis doen.

Zo hopen wij iedereen goed van dienst te kunnen zijn. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact met ons op.

Jacob en Tsjikke.

GERAAKT

De afgelopen drie weken heb ik kennis mogen maken met de gemeente. Het voelt als een warm bad. Toch overheerst bij mij één woord de afgelopen weken: ‘Geraakt’. Misschien herkent u het wel dat bepaalde gebeurtenissen u zo aangrijpen dat u wordt geraakt. Ik erken dat gevoel. De afgelopen weken ben ik geraakt door de nieuwe gemeente, maar ook door een ontmoeting die ik mocht heb met een goede vriend van me.

Eén keer per twee maanden spreek ik af met een vriend van mij uit Utrecht. Hij is een ex voetbalhooligan die zijn jeugd doorbracht op de Bunnikside, terwijl ik opgroeide in het gereformeerde Urk. Onze achtergronden zijn heel anders, maar door de opleiding heen zijn we naar elkaar toegegroeid. Deze groei is zover doorgestaan dat mijn goede vriend besloot om in een Nederlands Gereformeerde Gemeente belijdenis te doen. Kortom twee heel verschillende verhalen, maar veel raakvlakken. Iedere keer als ik hem weer spreek word ik geraakt. Wat is God toch groot en wat kan God mensen verbinden. Als een ex hooligan uit Utrecht en een gereformeerde Urker met elkaar bevriend kunnen raken. Wat kan God dan niet?
Jacob Nentjes.

PASTORALIA

Ook wensen we iedereen die worstelt met ziekte, rouw of verdriet veel sterkte toe. We bidden voor jullie! Graag willen we met elkaar meeleven, dus mocht u het op prijs om een bezoek te ontvangen van een ouderling of de kerkelijk werker. Bel gerust de coördinator, via het nummer: 06 13028735 dan wordt er verder contact met u opgenomen. De pastores.



UIT DE KERKENRAAD

Beste mensen,
Namens de kerkenraad schrijf ik u het volgende:
Allereerst een korte terugblik op de slotzondag.
Zelf waren we afwezig voor een korte vakantie en het is erg mooi dat je via de telefoon toch mee kunt luisteren en mee kijken naar de dienst die in je eigen gemeente wordt gehouden. Dankbaar voor dat technische wonder hebben we toch iets mee gekregen van de slotdienst om zo het winterwerk af te sluiten.
Fijn dat de slotzondag ook meteen een nieuw begin mocht zijn voor Jacob Nentjes die per 1 mei in onze gemeente is begonnen als kerkelijk werker, nogmaals aan hem een warm welkom.

Door onze afwezigheid hebben we niet mee kunnen doen aan de fietstocht langs de landerijen. Geweldig dat er van de route een boekje is gemaakt als bewaar exemplaar zodat we zelfs op de tweede pinksterdag de tocht als nog konden afleggen.

Een prachtig stuk werk voor onze gemeente, hartelijk dank aan de mensen die dit hebben verzorgd, en fijn dat het die zondag zo geweldig is verlopen.

Dan even vooruit kijken.

De gemeente heeft middels de voordracht formulieren namen aangedragen voor het zoeken naar nieuwe ambtsdragers.

We zijn bezig om de mensen te bezoeken die door u zijn voorgedragen en we hopen dat zij ons willen helpen bij het werk voor de kerk.

Dat brengt ons bij het volgende knooppunt, een dienst plannen om de nieuwe ambtsdragers te bevestigen.

We gaan proberen dat op een goede manier te organiseren maar voor een bevestigingsdienst is een bevoegde predikant nodig en aangezien we op zondag vaak kerkelijk werkers hebben die bij ons voorgaan is dat lastig in te vullen, we doen ons best en houden u middels de afkondigingen bij de zondagse diensten op de hoogte.

Het streven is om voor de zomervakantie de bevestigingsdienst te houden en we denken dan aan zondag 30 juni maar nogmaals het is een heel gepuzzel.

Verder is er zo na de slotzondag altijd het gevoel dat we even de aandacht kunnen leggen bij de aanstaande vakanties en dat is ook goed, de boog kan niet altijd gespannen zijn.

Zo bent u weer een beetje bijgepraat en nogmaals we proberen u op de hoogte te houden middels de afkondigingen.

Als afsluiting wens ik u alle goeds, wees er voor elkaar, heb aandacht voor elkaar en wees elkaar tot zegen.

Namens de kerkenraad een warme groet,
Jitse Kuiken.

DIACONIE

Collectes

De collectes die de afgelopen tijd zijn binnengekomen zijn € 186,00 en giften € 490,00.



Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, dat kan op bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 of via de QR code van de diaconie.

De Diaconie is erg blij met deze opbrengsten en wil u hartelijk bedanken voor uw bijdragen

Bloemengroet:

Aanmelding en/of vragen?

Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manieren:

Anna Tilma: mail: annatilma88@gmail.com

Trienke de Groot: blommengroet@gmail.com

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

De Diaconie.

ZONDAGAVOND ZANGDIENSTEN

Afgelopen zondag was de laatste zondag van dit seizoen voor de zangavonden. We sloten dit af met het mannenkoor Edoza uit Sneek. In oktober komt er weer een nieuwe reeks zangavonden op de laatste zondagavond van de maand. Bericht hierover volgt later.

AVONDGEBED

Het avondgebed zal gehouden worden op 5 juni 2024 om 19.15 in de kerk.

Wij willen danken voor:

- # Voor alle mensen die in stilte voor andere mensen zorgen
- # Voor onze vrijheid
- # Voor elke dag die we krijgen



Wij willen bidden voor:

- # Foar kalmte, minsken hawwe koarte lontjes.
- # Foar wiisheid foar bestjoerders fan lannen, organisaasjes en skoallen ensa.
- # Voor alle mensen die zich eenzaam voelen.
- # Voor de jongeren die in de examentijd zitten.
- # Voor alle zieken.

Nog even over het bakje met de uil voor de gebedspunten. Dank u wel dat u meedenkt en briefjes inlevert om voor u of iemand anders te bidden.

Fijn dat we zo ook met elkaar gemeente kunnen en mogen zijn met de hulp van onze Heer.

Een warme groet,

Wietske Lautenbach

Petra Abma

Wietske Spoelstra

Froukje Kuiken

SLOTSNEIN

5 maaie wie it slotsnein. Dizze kear wie der in mooi programma útset. Foar de tsjerketsjinst koene wy earst mei inoar kofje/thee/limonade drinke mei in lekker stikje oranjekoek derby. De tsjinst waar fersoarge troch Tsjikke Bloem, ús tsjerklik wurker.

Nei de tsjinst wie d'r in moai "parcours" foar ús útset lâns de landerijen yn besit fan de tsjerke, om sa in byld te krijen wêr dy landerijen allegear binne. Mei syn allen op 'e fiets yn en om Minnertsgea.



Earst wie it noch wol ûnseker as it allegear wol trochgean koe want de nacht derfoar is d'r in hiel protte wetter fâlen. Mar doe't it ien kear safier wie bleaf it gelokkich droech. It wie wol kâld mar hawar....

De measte minsken wiene op'e fiets en sa kaam it dat der in hiel peleton rûnom Minnertsgea fietste. Dat wie in prachtich gesicht!

Dyjinge dy't leaver net fietse woe as koe, dêr wie it treintsje út Berltsum foar hiert. Jong en âld koe mei dat treintsje ek by de landerijen lâns. Dat wie in mooi



alternatief en it treintsje siet hielendal fol.

Nei de fiets/treinrit wiene wy wolkom yn'e loads fan fa. Joostema. San 80 minsken wiene oanwêzich. Wat wie dat gesellich. Ûnder it genot fan in drankje en of in frisje kamen d'r hiele ferhalen oer en wer.



Ek waarden wy bedoarn mei hearlik sop en breadsje. Dat gong d'r wol yn! Wat wie it in geselliche boel en wy seine mei inoar: "soks kin wolris wer".

In wurd fan tank giet út oan dyjinge dy't dit allegear betocht en regele hat, Willem Joostema. En ek alle helpers deromhinne én fotograaf Goffe Jensma, allegear tige, tige tank foar dizze mooie snein. Nel Haarsma-Vrieswijk.

IN JIERDEI FEESTJE FOAR 80+SERS

“Binne je 80 jier en dan dogge se de flagge foar je út!!!! Nooit tocht.”

Dit was één van de opmerkingen die we hoorden van een 80+feestgangers.

30 april was het eerste feestje voor de 80+sers.



Zo'n 40 ouderen en omtinkers kwamen naar dit feestje.

De Twaskar was hiervoor feestelijk gemaakt met gekleurde ballonnen en prachtige veldboeketten. Bij een feestje hoort gebak. En dat was er, heerlijke slagroom taart. Na koffie en gebak deed Tsjikke een gebed. Dankbaarheid is er wanneer je 80 jaar mag worden. Maar ook is er inlevering van lichamelijke krachten, gemis en verdriet, fijn dat we deze gevoelens samen ook in gebed kunnen delen.

Daarna werden we door een pup quiz op parate kennis getest. De vragen gingen over ons dorp, algemene kennis en Bijbel vragen. Spanning alom. 3 tafels hadden een gelijke score, door 21 vragen goed te beantwoorden. Dus kwam er nog een extra vraag. Hoeveel inwoners heeft de Waadhoeke?

Daarna kwam Gerryt Bouma in actie en toonde voor velen van ons onbekende foto's van vroegere dorpsfeesten en van de bevrijding in 1945. Er kwam veel reactie en er werden aan Gerryt verhalen verteld die hij nog niet wist.



Een fijne middag om zo gezellig bij elkaar te zijn en samen bij te praten.

In november is het 2^e feestje voor de 80gers die in het 2e gedeelte van het jaar jarig zijn.

HET DEELSTATION

Het deelstation bij de Fam. Zijlstra aan de Hermanawei wordt goed gebruikt. Mensen uit het dorp die weinig budget hebben kunnen daar gratis spullen ophalen. En daar wordt goed gebruik van gemaakt en dat is ook precies de bedoeling. Wij doen daarom een beroep op u om het deelstation goed gevuld te houden.

Goederen waar behoefte aan is, zijn:

Herinnering

Het Deelstation wordt goed gebruikt en daarom vragen wij jullie hulp om deze gevuld te houden

Er is behoefte aan:

- Blik/Pot Groente
- Pasta's/rijst
- Afbakbroodjes
- Koffie/Thee
- Koek
- Schoonmaakartikelen
- Hygiëne producten
- En alle andere alledaagse benodigdheden



kerk
in actie

Jouw postzegels en kaarten zijn geld waard!

Nog altijd leveren gebruikte kaarten en postzegels veel geld op. Door het inzamelen van deze materialen kunnen Kerk in Actie en GZB projecten in het buitenland ondersteunen. U en jij kunt daarbij helpen. Hoe? Door heel eenvoudig oude postzegels, kaarten, mobieltjes, en lege cartridges in de inzamelbox in de voorkerk (onder het mededelingenbord) in te leveren. Hoe werkt het?

- Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten. Denk ook eens aan de postzegels van school of de organisatie waar je werkt.
- Lever dubbele kaarten en ansichtkaarten in. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
- Oud muntgeld, mobieltjes en lege cartridges.

Wat levert het op?

In 2023 was de opbrengst € **32.885,12** (€ 27.937,92 via postzegels en kaarten, € 4.537,20 via cartridges en mobieltjes, en € 410,- via oud muntgeld).

Aan alle dorpsgenoten,

Dagelijks worden wij d.m.v. het nieuws en andere informatieve programma's op de hoogte gebracht en geconfronteerd met wat er in de wereld om ons heen gebeurt.

En je hoort de regering eigenlijk alleen maar over oorlogsvoering, steun voor wapens enz. maar bijna nooit over vredesonderhandelingen.

In de kerk is het initiatief ontstaan om iedere zondag de vredeskaars aan te steken om op deze manier uit te dragen dat wij denken aan de landen in oorlog en dat wij graag vrede willen.

Wat we nog méér zouden kunnen doen om een statement te maken is om te gaan vlaggen met de vredesvlag.

Op deze blauwe vlag staat het universele symbool van vrede, vertrouwen, vriendschap en liefde, nl. de vredesduif met een olijftakje in de snavel.

Wat zou het fijn zijn wanneer we in elke straat en in elk dorp deze vredesvlag zouden zien hangen. In de eerste plaats is dit een symbool voor vrede maar in de tweede plaats ook voor eensgezindheid en saamhorigheid.

Maar vrede gaat natuurlijk verder dan alleen oorlogsvoering.

Vrede gaat ook over vrede in je land, je dorp, je straat, op je werk, op school, in je familie en je gezin.

Wat zou het fijn zijn wanneer we als kerk maar zeker als samenleving deze wens zouden uitdragen op een “vreedzame” maar duidelijk zichtbare manier.

Wanneer dit initiatief zal gaan slagen en ook ondersteund zal worden door omliggende dorpen dan geven we in deze roerige samenleving een ander signaal af en het kan bijna niet anders dan dat dit opgemerkt moet worden.

En om dit alles te doen slagen is het natuurlijk noodzakelijk dat het ondersteund wordt door gebed.

Mocht u dit initiatief willen ondersteunen dan kunt u een vlag bestellen bij:

DVC.nl; dit is de Dokummer Vlaggen Centrale.

De vlag is er in verschillende formaten en prijzen.

Hij is er al voor iets minder dan € 20,00 inclusief verzendkosten.

Het is ook mogelijk om deze vlag via onderstaande telefoonnummers te bestellen.

0518 471863 en/of 0654976885.

Er kan evt. plaatselijk ook centraal worden besteld om evt. verzendkosten te dekken.



SAMEN STERK VOOR VREDE !!

Vr.gr., Tjerk Nagel en Hannie de Haan.



*Voor giften aan de kerk algemeen
kunt u gebruik maken van deze
QR-code, gebruik hiervoor de
Camera App op uw telefoon.*

