

Tsjerkenijs



***Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga
Jaargang 26 nummer 9 September 2024***

OVERDENKING

Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk

Een nieuw begin! Daar weten wij als mensen alles van. Elke dag is voor ons als een nieuw begin. Niet wetende wat de dag je brengt. We staan hier niet vaak bij stil en toch is het bijzonder dat elke dag een einde en een begin heeft. En zo is het leven een aaneenschakeling van nieuwe beginnen. Op sommige momenten is dat heel letterlijk voelbaar. Wanneer je voor het eerst naar de middelbare school gaat of wanneer je gaat verhuizen, wanneer je trouwt of wanneer je een nieuwe baan begint. Dat zijn vaak allemaal leuke gebeurtenissen, maar het is ook een nieuw begin wanneer je om wat voor reden alleen komt te staan, door een scheiding of het overlijden van je dierbare. Dat zien we vaak niet meteen als nieuw begin, omdat we het oude soms zo missen en het liever anders hadden gezien.

Toch verbaast het mij dat mensen zo wendbaar zijn, mensen zijn in staat om altijd weer een nieuw begin te maken. Zou het niet zo zijn, dat God dat aan ons geeft? God is bij uitstek de persoon die het beste is in nieuwe beginnen maken. Met Adem en Eva, David, het volk Israël, Jona en met Jezus zelf. God is een God, die altijd een nieuw begin wil geven en ons daarbij wil helpen. Op deze manier veranderen situaties hopelijk ten goede. Met Hem kunnen we altijd op nieuw beginnen. Op de momenten dat we ernaar verlangen om als nieuw te worden, patronen te veranderen, meer rust te zoeken of minder te snauwen, dan hebben we een God die dat met ons wil oefenen.

En God is er ook op de momenten dat een nieuw begin, helaas de harde werkelijkheid is. Het voor het eerst alleen opstaan of voor het eerst onder de mensen zijn, voor het eerst alleen naar de kerk. Dat kan een hele stap zijn! Hoe we het ook wenden of keren, een nieuw begin, kost gewoon veel energie. Je hebt lef nodig en doorzettingsvermogen en bovenal hebben we God nodig. Want kunnen we überhaupt opnieuw beginnen zonder God? Is God niet degene die de Schepper is van het nieuwe? Hij heeft de aarde, de dieren en mensen geschapen als een nieuw begin. Hij heeft nog steeds een doel met de aarde, de dieren en ons als mensen. Dus geef niet op en ga ervoor! Dit seizoen gaan we er mee aan de slag. Iedere maand zal er een gelijkenis centraal staan die iets verteld over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Jacob en ik zullen hierover preken en de kleine groepjes zullen hierover praten en ook de jongeren zullen aan de slag gaan met deze thema's. We zien er naar uit om nieuwe ontdekkingen te doen in al eeuwen oude gelijkenissen.

Tsjikke Bloem.

KERKDIENSTEN IN DE MAAND SEPTEMBER

Zondag 1 september

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door:

Kinderkerk:

Dhr. J. Helfferich, Oude
Bildtzijl

Koffiedrinken na de dienst

Kerk en Pastoraal Werk

Esmay Stienstra

Leiding kinderkerk

Zondag 8 september

9.30 uur

Collecten:

Extra collecte:

De paaskaars wordt aangestoken door:

Kinderkerk:

Bevestiging en afscheid
ambtsdragers

Ds. J. Kraan, Burgum

Kerk en Pastoraal Werk

Diaconie

Arjan Schuiling

Leiding kinderkerk

Zondag 15 september

10.00 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door:

Kinderkerk:

Na de dienst koffiedrinken met lekkernijen

Startzondag

Jeugdouderlingen

Diaconie en Pastoraal Werk

Hilde v/d Meer

Leiding kinderkerk

Zondag 23 september

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door:

Kinderkerk:

Mevr. H. Wiersma, Sneek

Kerk en Pastoraal Werk

Eeke Tilma

Leiding kinderkerk

Zondag 29 september

9.30 uur

Collecten:

Extra collecte:

De paaskaars wordt aangestoken door:

Dhr. J. Eijkelenboom, Urk

Diaconie en Pastoraal Werk

Kerk

Jins Joostema

AGENDA

- 4 september Avondgebed om 19.15 uur in de kerk
- 4 september Kerkenraad om 20.00 uur in de Twaskar
- 17 september Startavond 'kleine groepjes' om 20.00 uur in de Twaskar
- 23 september Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur

BELIJDENIS DOEN?

Een aantal mensen in onze gemeente denkt dan over de vraag of ze belijdenis willen doen. Als er meer mensen met dit onderwerp bezig zijn, dan kan je dit doorgeven aan één van de pastores. Ook als je niet persé belijdenis wil doen of het nog niet weet, maar je wil eens wat gesprekken voeren over het geloof dan kan je dit ook aangeven. De pastores.

FANÚT FRJENTSJER

Op dit moment vieren we de zomer! Eindelijk laat de zon zich wat meer zien. De toeristen hebben Frjentsjer ook weer gevonden en de meeste mensen hebben vakantie. Heerlijk dat iedereen zo kan genieten.

Soms denk ik wel eens, was het maar altijd zomervakantie.

Alhoewel...dit niet mogelijk is... alleen het is zo fijn dat het in de avond langer licht is en dat er minder vergaderingen zijn. Iedereen is ook meer ontspannen aan het leven. Ik heb er alles voorover om dat ontspannen gevoel vast te houden. Maar hoe doe je dat?

Op dit moment lees ik het boek: De radicale uitbanning van haast geschreven door Jon Mark Comer. Een Amerikaanse dominee, die heel gemakkelijk schrijft over interessante onderwerpen. Ik denk dat ik nog wel eens wat van hem ga benoemen in preken. Want het gevoel van haast, is niet fijn en toch hebben we het denk ik allemaal. We proppen onze dagen vol en willen graag zoveel mogelijk doen in 24 uur. Onze

hele maatschappij lijkt wel door haast aangestuurd te worden. Maar, waarom? Waar moeten we naartoe? Wat moeten we doen?

Als we Jezus volgen, dan gaan gaat dat juist om liefde, vreugde en vrede. Haasten hoeven we ons niet om liefde, vreugde en vrede te vinden. Nee, dat vinden we juist door rust te zoeken. God te zoeken in gebed, de Bijbel en gesprekken met elkaar. Je tijd goed besteden...dat is vaak nog best lastig.

Wie weet dat ik komend seizoen hier wel iets mee ga doen. Maar eerst nog even lekker genieten van de zomer! Ik wens jullie veel momenten van rust en vrede toe, zodat je de liefde en vreugde in het leven mag ervaren.

Tsjikke Bloem.

KLIEDERKERK

Kom je ook naar de KLIEDERKERK op 6 oktober. Het thema en het tijdstip wordt nog bekend gemaakt.

Ook gezellig als er, behalve de kinderen, ouders, pakjes/beppes en andere belangstellende meekomen.

Zien we je dan?

FANÚT ST. ANNE

Stil door de drukte

Breda, een echte aanrader. Het centrum is prachtig, met mooie terrassen en leuke winkels. Misschien vraagt u zich af wat Jacob daar deed. Op 28 juli mocht ik voorgaan in Breda. Gretha en ik besloten er een uitje van te maken, dus we vertrokken al op zaterdag, overnachtten en gingen vervolgens zondag fris en fruitig voor in de eredienst.

De dienst was prachtig en we hebben daarnaast ook heerlijk genoten van het mooie weer en de prachtige stad. Toch was dit niet het meest indrukwekkende van onze trip naar Breda. Midden in het bruisende centrum van Breda bevindt zich de Sint Joostkapel. Gebouwd in 1436, heeft deze kapel nog steeds een plek in de drukke winkelstraat van Breda.

Ik was verbaasd dat deze kapel zo'n prominente plek in het centrum heeft. We leven immers in een land waar religie vaak naar de achtergrond verdwijnt, maar toch krijgt het christelijke geloof in het

drukke centrum van Breda nog steeds een plekje. Ik besloot de kapel binnen te gaan en het was iets wonderlijks. De kapel was gevuld met meer dan honderd kaarsen en het was er doodstil. Het centrum was letterlijk en figuurlijk buiten.

Deze kapel deed me beseffen dat wij soms net zo zijn als al die mensen in het centrum. We willen maar blijven doorgaan, stoppen voelt als zwakte. We moeten de trein in beweging houden. Misschien wil deze kapel ons wel leren dat, hoe snel de wereld ook gaat, we soms moeten verstillen om verder te kunnen gaan. Deze kapel deed me inzien dat, als we de trein van de kerk draaiende willen houden, we soms eerst moeten verstillen en ons moeten afvragen: waar doen we het allemaal voor?

"De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden." (Psalm 118:22)

Ik denk dat we in alles Jezus als onze Hoeksteen moeten beschouwen. Voor Hem doen we het, niet voor onszelf. Neem daarom in dit kerkelijk jaar, hoe druk het ook is, de tijd om in contact te komen met onze Hoeksteen. We bouwen onze kerk op Hem.

Jacob Nentjes.

UIT DE KERKENRAAD

Beste mensen,

Namens de kerkenraad schrijf ik u het volgende:

We zien dat er steeds meer mensen terug zijn van hun vakantie en dat daarmee ook het leven in het dorp weer op gang komt, activiteiten worden weer opgepakt en we gaan weer verder met frisse moed.

Zo ook het kerkelijk leven, het moment van schrijven is 20 augustus en zondag de 25^e is dan alweer de laatste zondag dat we als Bildt dorpen bij elkaar te gast zijn geweest voor het vieren van de gezamenlijke zomerdiensten.

Er zal straks een evaluatie plaats vinden waarin wordt gesproken over hoe het samen vieren gegaan en beleefd is en dan zal er ook besloten worden of we die diensten een vervolg zullen geven.

Dus als U denkt dat kan wel of dat moet niet laat het weten aan één van de kerkenraadsleden, dan nemen we dat mee in het besluit van wel of niet daarmee doorgaan.

Zondag 8 september zal de bevestiging plaats vinden van de nieuwe ambtsdragers en dan nemen we afscheid van de mensen die hebben aangegeven hun ambt niet te verlengen.

Persoonlijk ben ik erg blij dat de open plaatsen in het kerkraad team weer zullen worden ingevuld zo dat het werk in en voor de gemeente door mag gaan en we zo in ons dorp de kerk centraal kunnen houden als een plaats waar ieder die dat wil van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Wel is er nog een vacature van jeugdouderling die nog open staat, dus mocht u denken misschien is dat wat voor mij dan horen we dat graag. Zo hebben we als kerkelijke gemeente in Minnertsga de taak om naar elkaar om te zien, er voor elkaar te zijn met een luisterend oor en soms een bemoedigend woord, dat is wat we van elkaar nodig hebben zeker in deze tijd van jachten en jagen, even stilstaan om te vragen hoe het met iemand gaat.

Straks zijn de school vakantie's voorbij en gaat de trein van het dagelijkse ritme weer rollen en zijn we voor we het weten al weer toe aan het volgende seizoen en aan de startzondag.

Allemaal weer activiteiten waar we elkaar bij nodig hebben, want dat besef komt bij herhaling naar voren: We moeten het SAMEN doen.

Voor mij is dit de laatste keer dat ik namens de kerkenraad mocht schrijven en ik dank voor de mogelijkheid om dat te mogen doen.

Zo wens ik ons SAMEN alle goeds voor de tijd die komt en vraag voor ons allen daarbij GOD's zegen.

Hartelijk groetend, Jitse Kuiken.

DE PASTORES GAAN OP CURSUS

Het aankomende seizoen gaan de pastores een cursus volgen. Dit is de cursus HOLI! Het klinkt heel heilig, maar het gaat over homiletiek (preekkunde) en liturgiek. Natuurlijk hebben we daar al de nodige ervaring mee, maar het is goed om scherp te blijven. Met deze cursus kunnen wij de bevoegdheid krijgen om de doop en het avondmaal te bedienen.

Dit houdt wel in dat we beide 9 woensdagen in Doorn zijn en daarnaast ook de nodige opdrachten moeten doen. Deze uren kunnen we dan helaas niet aan gemeentewerk besteden, maar het is op den duur natuurlijk wel opbouwend voor de gemeente.

De cursus begint al in september. We zullen woensdag 11 september en woensdag 25 september niet aanwezig zijn. Tot ons grote spijt kunnen we dit jaar niet mee met het ouderenreisje.

Vervolgens zullen we per maand aangeven wanneer wij er een woensdag niet zijn. We hebben er zin in en we zullen jullie af en toe wel op de hoogte brengen van het gene wat we hebben geleerd en wie weet merk je wel een verschil in de preken of de liturgie die we maken! Jacob & Tsjikke.

STARTZONDAG

Op **zondag 15 september** starten we het seizoen met ons feestelijke startzondag! De pastores zijn er helaas niet bij aanwezig. Jacob moet voorgaan in Sint-Anna en Tsjikke is nog op huwelijksreis. Maar, we hebben super goede jeugdouderlingen. Samen hebben we een hele mooie dienst voorbereid. Let op! De dienst begint om **10:00 uur**.

Daarna willen we extra luxe met elkaar koffiedrinken. Iedereen mag wat lekkers meenemen zowel zoet als hartig. Dit zullen we dan met elkaar delen. Mochten er nog vragen zijn, dan kan je altijd iemand van de jeugdouderlingen contacten. We wensen jullie een hele fijne dienst!! De jeugdouderlingen en de pastores.

15
SEPTEMBER

10:00
UUR

Startzondag Als Nieuw!

Na de dienst gaan we extra luxe koffiedrinken!
Hoe? Neem allemaal iets lekkers mee. Hartig
of zoet! Dat zullen we met elkaar delen.

DIACONIE

Collectes:

In de maanden juni en juli zijn de volgende bedragen bij de diaconie binnengekomen: Avondmaalscollecte voor het deelstation: € 392,00, collectes: € 347,85, giften: € 994,00.

Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk danken voor uw bijdragen.



Wilt u een financiële bijdrage geven aan de Diaconie, dat kan op Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 of via de QR code van de Diaconie.

Actiedag:

De actiedag op 28 juni in de Buurtsuper heeft naast geld ook 176 knuffels opgeleverd! Ook daarna werden er tientallen knuffels gebracht, soms samen met zakken snoep. Deze knuffeldieren reisden mee in de bananendozen vol voedsel en andere goederen naar Oekraïne.

Buurman en buurman waren de mascottes voor #rit 25. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt willen wij heel hartelijk bedanken.



Zittend op een bananendoos blij met een knuffel!

‘EEN WARME HUISKAMER’

Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie klaar in de Twaskar (Meinardswei 6). Even elkaar ontmoeten en bijkletsen. Het is altijd



weer gezellig.
Iedereen is welkom!

De koffiezetters.

Uitnodiging ouderenreisje 2024 naar Sneek

De Diaconie organiseert ook dit jaar weer een reisje voor iedereen boven de 67 jaar en voor degene die het leuk lijkt om mee te gaan.

**De datum is woensdag 25 september 2024,
vertrek om 12.00 uur bij het MFA.**

We gaan dit jaar met auto's .

Het programma is als volgt:

12.00 uur	Vertrek auto's MFA
13.00 uur	Aankomst Jousterkade, Sneek Boottocht met koffie/thee en wat lekkers
16.15 uur	Vertrek Sneek
17.00 uur	Aankomst MFA voor warme maaltijd

De kosten zijn € 35,00 per persoon.

Dit bedrag willen we graag ontvangen met het ophalen van het opgave strookje. Is het bedrag bezwaarlijk, laat het degene die bij u langskomt weten. De autokosten worden vergoed.

Ook is het mogelijk om alleen mee te eten in het MFA. Kosten € 10,00 per persoon.

We hopen op een grote deelname en een gezellig reisje.

Graag tot ziens op woensdag 25 september a.s.

Opgave strookje

Naam.....

Adres.....

Aantal personen.....

Dieet JA/NEE Vegetarisch JA/NEE

Vervoer nodig naar het MFA JA/NEE

Zou u eventueel willen rijden met de auto JA/NEE

Alleen mee eten in het MFA JA

Een van de diakenen komt langs om het strookje weer op te halen bij degene die dat gewend is. Anderen kunnen zich per telefoon opgeven: 0612416719 (Aukje Joostema).

Graag opgeven vóór 18 september a.s.

De Diaconie.

KLEINE GROEPJES

Ook dit seizoen starten we weer met de kleine groepjes! Supermooi om te merken dat er veel groepjes actief zijn, die goede gesprekken voeren en elkaar op deze manier ook beter leren kennen. We willen op dinsdag 17 september om 20.00 uur graag starten met een gezamenlijke avond. Deze avond is voor iedereen bedoeld die al in een klein groepje zit of iedereen die geïnteresseerd is. Wie weet kunnen er ook weer nieuwe groepjes gevormd worden! Op deze manier hopen we vol energie het nieuwe seizoen tegemoet te gaan. Het zal een avond zijn met inhoud, kennismaking en plezier! We zien jullie graag op 17 september in de Twaskar!!

Jacob & Tsjikke.



KERKRENTMEESTERS

Pastorie

Sinds het vertrek van Ds. Lindeboom heeft de pastorie enige tijd leeg gestaan en is daarna kort verhuurd. Door de nieuwe huurwet van 1 juli 2024 is verhuur voor ons niet meer aantrekkelijk en daarom staat de pastorie nu weer leeg.

De kans is groot dat hierin voorlopig ook geen verandering zal plaatsvinden en daarom hebben we de optie verkoop onderzocht.

Dit lijkt ons de beste optie omdat leegstand tot achteruitgang leidt en de kosten voor onderhoud en energie wel doorgaan.

We hebben een taxatiewaarde opgevraagd en deze is inmiddels binnengekomen. In de eerstkomende Algemene Kerkenraadsvergadering zullen we de uitkomsten nogmaals bespreken en een definitief besluit nemen.

Bij verkoop willen we voorrang geven aan de gemeenteleden, zij hebben de eerste keus en kunnen desgewenst zich bij ons aanmelden. Mochten er meerdere belangstellenden zijn dan zal door loting beslist worden wie de pastorie mag kopen. De taxatiewaarde is hierbij de verkoopwaarde en overbieden is niet mogelijk.

Mochten er geen belangstellenden in onze gemeente zijn dan gaat onze voorkeur uit naar iemand uit Minnertsga. Wanneer er verder geen belangstellenden zijn gaat de pastorie in de vrije verkoop.

Een besluit dat niet licht genomen is, meerdere vergaderingen is dit gesprekspunt geweest en alle voor en tegens hebben we meerdere malen de revue laten passeren. Een leeg gebouw in stand houden is echter geen optie en ook naar de toekomst toe zien wij geen nieuwe bewoner komen daar steeds vaker de pastor / dominee ervoor kiest te blijven wonen in een andere woonplaats.

In het eerstvolgend nummer van Tsjerkenijs zullen wij de definitieve voorwaarden bekendmaken en geven wij aan waar u zich kunt melden.

UITNODIGING TROUWDIENST TSJIKKE & JEFFREY

Op zaterdag 7 september gaan wij trouwen! Het is dan eindelijk zover, we hebben er lang naar uitgekeken en zien er dan ook naar uit om dit te vieren. Om 19.00 uur zal de trouwdienst plaatsvinden in de kerk van Minnertsga. En dat vieren doen we graag met onze familie, vrienden, collega's en jullie als gemeente. Wat een rijkdom om dit moment samen te mogen vieren ook met jullie. Iedereen is van harte welkom!

Tsjikke & Jeffrey.



AVONDGEBED

Het Avondgebed zal gehouden worden op
4 september 2024 om 19.15 uur in de kerk.

Wij willen danken voor:

Voor de mensen die terug zijn van vakantie
en mensen die thuis tot rust zijn gekomen.



Voor de gezamenlijke zomerdiensten op het Bildt.
Voor vrede en frijheid en gerechtigheid.
Der is yn'e wrâld in protte ellinde mar der binne ek in protte moaie dingen yn'e wrâld.
Litte wy besykje om each to hawwe foar it moaie, it leafdefolle. Dêr krije je energy fan.

Wij willen bidden voor:

Voor alle zieken, thuis en in het ziekenhuis en zorginstellingen.
Voor de nood in de wereld.
Voor alle mensen die een dierbare hebben verloren.
Voor het begin van het nieuwe seizoen met school en kerk. Om nieuwe inspiratie.
Om respect, leafde en frede foar elkoar.
Foar wiisheid yn it konflikt yn Oekraïne en Israëel.

Nog even over het bakje met de uil voor de gebedspunten. Dank u wel dat u meedenkt en briefjes inlevert om voor of om te bidden. Fijn dat we zo ook met elkaar gemeente kunnen en mogen zijn met de hulp van onze Heer.

Een warme groet,
Wietske Lautenbach
Petra Abma

Wietske Spoelstra
Froukje Kuiken

DORPSGENOTEN,

Van 19 februari t/m 11 maart 2024 ben ik als vrijwilliger naar Israëel geweest. Een dorpsgenoot hoorde hiervan en zij vertelde hoe bijzonder ze dat vond en of ik in "Tsjerkenijs" hier niet wat over kan vertellen. En

natuurlijk kan ik vertellen over wat ik heb gedaan maar vooral ook het waarom:

Nadat op 7 oktober 2023 de Hamas Israël binnenviel, heel veel slachtoffers maakte en ook gijzelaars meenamen kon Israël niet anders dan de Gazastrook binnenvallen. Hiervoor werden alle reservisten opgeroepen waaronder ook de boeren. Normaal zijn er heel veel Thaise arbeiders maar door de oorlog moesten ook zij vertrekken waardoor de oogst verloren dreigde te gaan.

Via het Joods Nationaal Fonds hoorden we dat er vrijwilligers gezocht werden om te helpen met oogsten. Ik ben 3 weken geweest maar je kunt zelf aangeven hoe lang je wilt gaan. We zaten in Nitzana aan de grens met Egypte en een 25 km onder de Gaza. Midden in de Negevwoestijn en hoe is het mogelijk maar alles groeit er. Het water komt vanuit de zee en wordt dan ontzilt zodat alles bevoeit kan worden. Ik heb vooral geholpen met onkruid wieden bij de uien, tuinbonen en doperwtten en de pluk van tomaten. Het wisselt dus per week maar er zijn altijd ongeveer een 100 vrijwilligers uit verschillende landen. De boeren zijn ontzettend dankbaar dat er nu toch geoogst kan worden en niet alles verloren gaat.

Na de holocaust werd er gezegd dit nooit meer en we zien hetzelfde gebeuren en daarom ben ik blij dat ik een steentje heb kunnen bijdragen door hulp te bieden aan het uitverkoren volk van God en wie weet dat ik dit in de herfst nog een keer ga doen.

Symen de Boer.

Theaterconcert over een
bijzondere vriendschap, Minnertsga én muziek

Oost en Robustelly

Orgel: Peter van der Zwaag en Simon Bouma

Zang: Mirjam Beumer

Cello/Teksten: Judith Oost

zondag 8 september

Meinardskerk
Minnertsga

aanvang 16.00 uur

entree 15 euro

www.barrevoet.nl

Met dank aan:

*De betrokkenen bij
de Meinardskerk*



STICHTING HERBERT
DUINTJER FONDS

fonds
NIJ BETHANIE

‘Oost en Robustelly’

Op zondag 8 september 2024 klinkt in de Meinardskerk van Minnertsga het theaterconcert ‘Oost en Robustelly’. Het concert is het eerste van een reeks presentatieconcerten rond muziekguitgaven die Uitgeverij ‘Boeijenga Music’ in de jaren 2024-2026 van componist, organist, musicoloog Gert Oost uitbrengt.

Organisten Peter van der Zwaag (Grote kerk Leeuwarden) en Simon Bouma (Doopsgezinde kerk Leeuwarden) vertellen samen met zangeres Mirjam Beumer en theatermaker/celliste Judith Oost een bijzonder verhaal over vriendschap, Minnertsga én muziek!

Vanuit het perspectief van Gerts dochter, Judith, komen we meer te weten over Gerts jeugdijaren in Minnertsga en over de ontdekkingsreis die Judith samen met Simon Bouma maakte toen het orgel-cello-duo op verkenning ging met Gerts composities.

Zij haalden Gerts werken uit het privé-archief en vonden fantasierijke muzikale verhalen, die de luisteraar meenemen naar een associatieve wereld van dromen, stoute grappen, strijd met het gebrokene en het verlangen naar liefde en harmonie in een verwarrende wereld.

In ‘Oost en Robustelly’ zijn verschillende van deze composities te horen, in dialoog met werken van Johann Sebastian Bach.

Gert Oost kende een grote carrière in de Randstad en in binnen- en buitenland. Het merendeel van de presentatieconcerten vindt derhalve plaats in de omgeving Utrecht/Den Haag. Voor het eerste concert is echter bewust gekozen voor Friesland. Hier speelde zich een deel van Gerts leven af waar lang niet iedereen bekend mee is:

Gert groeide op in Minnertsga. Zijn vader was predikant in de Meinardskerk. Gert kwam achter het Robustelly-orgel terecht en reeds in zijn tienerjaren was hij organist van de kerken van Minnertsga, St. Annaparochie en Sint Jacobiparochie. Het Robustelly-orgel bleef hem lief. Met zijn Frans-georiënteerde klank, is het instrument een uitzonderlijke, zeer waardevolle ‘verstekeling’ in Friesland!

Gert overleed 15 jaar geleden aan een hersentumor. Zijn muziek leeft voort. Dankzij het initiatief van Boeijenga Music, komen zijn werken nu beschikbaar voor allen die zich met orgel- orgelplus- en Engels-georiënteerde kerk- en koormuziek bezighouden.

Oost en Robustelly

Zondag 8 september 2024 - Meinardskerk Minnertsga

Aanvang 16.00 uur - Entree: 15,-

Kaartverkoop: voor aanvang bij de kerk (liefst contant betalen)

Reserveren: cie.barrevoet@gmail.com

Meer informatie: www.barrevoet.nl

UITNODIGING

Bij deze wordt je uitgenodigd voor de **laatste** gezinsdienst die wij gaan organiseren. Deze dienst zal worden gehouden op:

Zondag 29 september

Sint Joriskerk

in Oosterbierum

aanvang : 10 uur

voorganger; Ds. I de Rouwe

Thema; Jij bent Geliefd

Muzikale medewerking; Andre van de Meer en band

Na ruim 50 jaar stoppen we met het organiseren van de bijzondere diensten.

We willen iedereen bedanken voor de kerkelijke gastvrijheid en medewerking van de gemeentes in de regio.

Met vriendelijke groet, namens de commissie,

Akkie Jukema

Ivonne Brander

Corry Broos

Adeline Jukema